

Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kerkdienst in Wognum

24 januari 2021 10.00 uur



... in verbinding met de ander ...

Voorganger:	ds. Peter van Ankeren
Organist:	Jeroen Rijpkema
Ouderling:	Tryja Boven
Lector:	Barbara Donker
Koster:	Hannelore Lamers

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van de kaarsen.

Psalm 139, vers 1 en 2 door Kleinkoor Concertino
(vanuit de Laurenskerk in Rotterdam)

139:1

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.



139:2

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.



Bemoediging en groet

“Doe 't boek maar open”

*Doe het boek maar open,
want dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.*

*'t Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.*

't Is een boek voor heel je leven, stap voor stap
ga je op reis.



En geniet van de verhalen, want zo word je langzaam wijs.

Moment kinderen

Inleiding op het thema

Orgelspel

Eerste lezing: Johannes 15: 1 en 5-8

De wijnstok en de ranken

¹Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.

⁵Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. ⁶Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ⁸De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Lied 970 Vlammen zijn er vele

970:1

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.



970:2

Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

970:3 Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

970:4 Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.



970:5 Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Tweede lezing: Johannes 15 : 9-17

⁹Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹²Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. ¹³Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. ¹⁵Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg

te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. ¹⁷Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Lied 791, vers 1, 4, 5 en 6 "Liefde, eenmaal uitgesproken"
(samenzang)

791:1

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.



791:4

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

791:5

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.



791:6

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Overweging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis

Voorbeden, afgewisseld met Lied 969, vers 3
"Geliefden sluit u dan aaneen "

*Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie g'ook zijt;
als kind'ren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.*

Mededelingen

Orgelspel Lied 357, vers 1 en 2 (Weerklank)
Ga nu heen in vrede

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.



Zegen

All you need is love (The Beatles)

Love, love, love (3x)

There's nothing you can do that
can't be done

Nothing you can sing that can't be
sung

Nothing you can say, but you can
learn how to play the game

It's easy

Nothing you can make that can't
be made

No one you can save that can't be saved

Nothing you can do, but you can learn how to be you in time

It's easy

All you need is love (3x)

Love is all you need

All you need is love (3x)

Love is all you need

There's nothing you can know that
isn't known

Nothing you can see that isn't
shown

There's nowhere you can be that
isn't where you're meant to be

It's easy

All you need is love (3x)

Love is all you need



Collecteren doen we digitaal.

De diaconale collecte is voor Warm Thuis

Voor degenen die nu kijken: de banknummers van diaconie en kerk zijn:

Diaconie: NL19 RBRB 0825 0203 87

Kerk: NL09 RABO 0371 6060 20

Ze zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website van onze gemeente.



Volgende kerkdiensten: (*Alleen Online te volgen*)

* Zondag 31 januari 2021: 10.00 uur

Voorganger: ds. Peter van Ankeren

De diaconale collecte is bestemd voor Amnesty International

De kerkdienst is online en in Sweelinckhof wordt deze dienst om 19.00 uitgezonden op SweelinckTV

* Zondag 7 februari 2021: **09.30 uur**

Voorganger: ds. Peter van Ankeren

De diaconale collecte is bestemd voor Inloophuis Medemblik

De kerkdienst is online en ook rechtstreeks in Sweelinckhof te zien op SweelinckTV. 's Avonds wordt deze dienst nogmaals om 19.00 herhaald op SweelinckTV.

Openstelling kerkgebouw in Wognum is afgeblazen.

Besloten is niet door te gaan met de openstelling van de kerk op dinsdag en vrijdag vanwege zeer minieme belangstelling.

Op onze **website** - www.protgemwognumbsn.nl vindt u onder menuknop 'Actueel' meer informatie over de online kerkdiensten in een "interactieve" kalender.

Mededelingen over de kerkdiensten:

Nieuwsbericht: wijziging op SweelinckTV:

Deze maand, januari, zijn de kerkdiensten niet rechtstreeks op SweelinckTV te zien maar wel de herhaling 's avonds om 19.00 uur.

Alleen de **even maanden** worden de kerkdiensten rechtstreeks om 10.00 uur 's morgens uitgezonden. (*nb. de eerste zondag van de maand om half tien!.*)

Maar dan wordt de dienst ook om 19.00 uur **nogmaals** uitgezonden. Dus de protestantse kerkdiensten worden **elke zondag** om 19.00 uur op SweelinckTV uitgezonden als herhaling van 's morgens.

De online uitzendingen zijn elke zondag alleen vanuit de kerk in Wognum.

LET OP!!

Op de eerste zondagen van de maand begint onze kerkdienst om 9.30 u. Een half uur eerder dan gewoonlijk, ivm de Ecclesiadienst die op de eerste zondag van de maand ook in de kerk van Wognum gehouden wordt om 11.30. Dat zal de volgende maanden ook zo zijn.

