

Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kerkdienst in Wognum

17 januari 2021 10.00 uur



Voorganger:

mw. Ina Broekhuizen - Slot

Organist:

Arjen de Boer

Ouderling:

Barbara Donker

Lector:

Barbara Donker

Koster:

Hannelore Lamers

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van de kaarsen.

Aanvangslied lied 280 *“De vreugde voert ons naar dit huis”*

280:1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.



280:2

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

280:4

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

280:5

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.



280:7

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Begroeting en bemoediging

Lied 98: 1 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” Voorganger leest de coupletten, daarna orgelspel

98:1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

98:3 Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Moment voor de kinderen

Lied “Doe het boek maar open”

*Doe het boek maar open,
want dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.*

*'t Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo word je langzaam wijs.*

't Is een boek voor heel je leven, stap voor stap
ga je op reis.



Gebed om ontferming

Orgelspel op basis van het lied "Tel uw zegeningen"

Lezing: Genesis 1: 1- 13

De schepping van hemel en aarde

¹In het begin schiep God de hemel en de aarde. ²De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

³God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. ⁴God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; ⁵het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

⁶God zei: 'Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt.' ⁷En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. ⁸Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

⁹God zei: 'Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.' En zo gebeurde het. ¹⁰Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.

¹¹God zei: 'Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.' En zo gebeurde het. ¹²De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. ¹³Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

Lied: What a wonderfull world Louis Armstrong

I see trees of green
Red roses too
I see them bloom
For me and you
And I think to myself
What a wonderful world



I see skies of blue
And clouds of white
The bright blessed day
The dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow
So pretty in the sky
Are also on the faces
Of people going by
I see friends shaking hands
Saying how do you do
They're really saying
I love you

I hear babies cry
I watch them grow
They'll learn much more
Than I'll ever know
And I think to myself
What a wonderful world
Yes, I think to myself
What a wonderful world
Ooh, yes



Lezing: Johannes 2:1-11 De bruiloft te Kana

Bruiloft in Kana

¹Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, ²en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. ³Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' ⁴'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' ⁵Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' ⁶Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. ⁷Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.'

Ze vulden ze tot de rand. ⁸Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. ⁹En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom ¹⁰en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' ¹¹Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Lied 527: 1, 2 en 5 Uit uw hemel zonder grenzen Voorganger en organist

- 527:1 Uit uw hemel zonder grenzen
 komt Gij tastend aan het licht,
 met een naam en een gezicht
 even weerloos als wij mensen.
- 527:2 Als een kind zijt Gij gekomen,
 als een schaduw die verblindt
 onnaspeurbaar als de wind
 die voorbijgaat in de bomen.
- 527:5 Als een woord zijt Gij gegeven,
 als een nacht van hoop en vrees,
 als een pijn die ons geneest,
 als een nieuw begin van leven.

Overweging

Orgelspel

Gebeden

Mededelingen

Slotlied lied 982: 1 en 2

Voorganger leest de tekst, daarna orgelspel

982:1 In de bloembol is de krokus,
 in de pit de appelboom,
 in de pop huist een belofte:
 vlinders fladderen straks rond.
 In de koude van de winter
 groeit de lente ondergronds,
 nog verborgen tot het uitkomt,
 God ziet naar de schepping om.

982:2 Elke stilte kent zijn zingen,
 zoekt een woord en melodie,
 ieder duister wacht een morgen
 in dat licht is alles nieuw.
 Het verleden bergt de toekomst,
 wat die brengt, je weet het niet,
 nog verborgen tot het uitkomt,
 God alleen herschept en ziet.

Zegenwens

Irish blessing The Priests, (in de Armagh Cathedral)



May the road rise to meet you,
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
The rains fall soft upon your fields.
And until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.

Collecteren doen we digitaal.

Voor degenen die nu kijken: de banknummers van diaconie en kerk zijn:

Diaconie: NL19 RBRB 0825 0203 87
Kerk: NL09 RABO 0371 6060 20

Ze zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website van onze gemeente.



Volgende kerkdiensten: *(Alleen Online te volgen)*

* Zondag 24 januari 2021: 10.00 uur

De oecumenische dienst in de Week voor Gebed en Eenheid wordt zowel in onze kerk als in de RK kerk gehouden. De liturgie is dezelfde.

Voorgangers: dhr. Hans van Engen in de RK kerk en en ds. Peter van Ankeren in onze kerk in Wognum.

De diaconale collecte is voor st. Warm Thuis

De kerkdienst is online en in Sweelinckhof wordt deze dienst om 19.00 uitgezonden op SweelinckTV

* Zondag 31 januari 2021: 10.00 uur

Voorganger: ds. Peter van Ankeren

De diaconale collecte is bestemd voor Amnesty International

De kerkdienst is online en in Sweelinckhof wordt deze dienst om 19.00 uitgezonden op SweelinckTV

Openstelling kerkgebouw in Wognum is afgeblazen.

Besloten is niet door te gaan met de openstelling van de kerk op dinsdag en vrijdag vanwege zeer minieme belangstelling.

Op onze **website** - www.protgemwognumbsn.nl vindt u onder menuknop 'Actueel' meer informatie over de online kerkdiensten in een "interactieve" kalender.

Mededelingen over de kerkdiensten:

Nieuwsbericht: wijziging op SweelinckTV:

Deze maand, januari, zijn de kerkdiensten niet rechtstreeks op SweelinckTV te zien maar wel de herhaling 's avonds om 19.00 uur.

Alleen de **even maanden** worden de kerkdiensten rechtstreeks om 10.00 uur 's morgens uitgezonden. (*nb. de eerste zondag van de maand om half tien!.*)

Maar dan wordt de dienst ook om 19.00 uur **nogmaals** uitgezonden. Dus de protestantse kerkdiensten worden **elke zondag** om 19.00 uur op SweelinckTV uitgezonden als herhaling van 's morgens.

De online uitzendingen zijn elke zondag alleen vanuit de kerk in Wognum.

LET OPI!

Op de eerste zondagen van de maand

begint onze kerkdienst om 9.30 u. Een half uur eerder dan



gewoonlijk, ivm de Ecclesiadienst die op de eerste zondag van de maand ook in de kerk van Wognum gehouden wordt om 11.30. Dat zal de volgende maanden ook zo zijn.