

# Klankb rd

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



jaargang 34 – nummer 2  
oktober – december 2020

# **Kerkdiensten**

## **Zondag 1 november 09.30 (!) Wognum**

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema  
Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

## **Zondag 8 november 10.00 Wognum en Hiëronymuskerk**

Ds. Peter van Ankeren (Prot. Kerk) en mw. Trudy Breeuwsma (r.k. kerk) Actie Schoenendoos  
Organist: Arjen de Boer-  
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Barbara Donker

## **Zondag 15 november 10.00 Wognum**

Mw. ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes  
Organist: Christine Janssen  
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Pieter Gorter

## **Zondag 22 november 10.00 Wognum**

Gedachteniszondag  
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema  
Ouderling: Barbara Donker – Lector: Koos Taanman

## **Zondag 29 november 10.00 Wognum**

Eerste Adventszondag; Heilig Avondmaal  
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer  
Ouderling: Gemma Wagenaar – Lector: Barbara Donker

## **Zondag 6 december 09.30 (!) Wognum**

Tweede Adventszondag  
Mw. Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Jeroen Rijpkema  
Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

## **Bij een aantal diensten**

*Ds. Peter van Ankeren*

Denkt u eraan dat de dienst op de eerste zondag van de maand om **09.30** uur begint en niet om 10.00 uur. Dit heeft te maken met de zusters en broeders van de Ekklesia die om 11.30 uur een dienst hebben in onze kerk. Dus ook op **1 november**: 09.30 uur!

Op zondag **8 november** vindt de schoenendoosviering plaats, tegelijkertijd in de protestantse kerk en in de r.k. Hiëronymuskerk. Dit in verband met de 30-personenmaatregel. Deze dienst heeft als thema 'Geef een schat'. Trudy Breeuwsma gaat voor in de r.k.-kerk en ds. Peter van Ankeren in de protestantse kerk.

Versier en vul jij ook een schoenendoos voor de kinderen die wonen in landen waar het veel slechter is dan bij ons in Nederland?

*De schoenendozen kunnen ingeleverd worden tot **8 november** bij de koster (Hannelore Lamers) van de Protestantse kerk aan de Raadhuisstraat 13 in Wognum. Wel even van tevoren bellen s.v.p.: 06 10631859.*

*Ook bij de Hieronymuskerk kunnen de dozen worden ingeleverd op vrijdagmiddag **6 november** tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Jullie doen toch ook mee??*

Via [www.schoenendoosactie.nl](http://www.schoenendoosactie.nl) vind je wat je wel en niet in de doos kan doen.

We hopen op veel, mooi versierde en gevulde, schoenendozen.

Op **15 november** verwelkomen we als voorganger mevr. ds. Marijke Kraak (Prot. Gem. Opperdoes).

Op **22 november**, de laatste zondag van het kerkelijk jaar/Eeuwigezondag, noemen wij de namen van hen die het (dan) afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Wij willen u de gelegenheid geven om iemand van buiten onze gemeente, die het afgelopen kerkelijk jaar is overleden, te herdenken. Zijn of haar naam zal dan ook worden genoemd. U kunt deze naam voor 16 november doorgeven aan ds. Peter van Ankeren.

Op **29 november**, 1<sup>ste</sup> Adventszondag, vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Net zoals op 6 september j.l., toen we ook Avondmaal vierden, krijgt ieder een eigen bekertje met een beetje wijn of druivensap.

Deze bekertjes staan op de Avondmaalstafel, waar ook de schaal met stukjes brood staat. We worden uitgenodigd naar voren te komen (met 1,5 meter afstand) en een stukje brood te nemen en een bekertje wijn/druivensap. Dan gaan we weer zitten. Als

iedereen zit, eten we het stukje brood en drinken van de wijn/druivensap.

Ik kijk ernaaruit om samen met u/jou het Avondmaal te vieren.

Op **6 december** verwelkomen we als voorganger ons gemeentelid Ina Broekhuizen-Slot.

*P.S. De regenboogviering in onze kerk, die stond gepland voor 13 oktober j.l., kon vanwege de nieuwe corona-regels geen doorgang vinden, maar wordt verplaatst naar een later te bepalen datum.*

## **Informatie online kerkdiensten** *Peter van der Molen*

### **Kerk-TV WognumBSN**

De oproep om mee te doen met het streamen van de online kerkdiensten heeft drie toezeggingen opgeleverd. We zijn druk bezig iedereen zover te krijgen dat zelfstandig de stream gedaan kan worden. Het streamteam bestaat nu uit Arienne Brinkman, Jan Boven, Mirjam Schreuder, Joost van der Kooij en Peter van der Molen (zie foto blz. 14). We houden ons aanbevolen voor suggesties om de uitzendingen te verbeteren.

### **SweelinckTV**

De diensten vanuit onze kerk in Wognum en die van de Emmaüsparochie worden ook op SweelinckTV uitgezonden. Aangezien deze kerkdiensten gelijktijdig op zondagmorgen om 10.00 uur plaatsvinden, kan er slechts één rechtstreeks worden uitgezonden. De andere dienst wordt dan die zondagavond om 19.00 uur uitgezonden. Het volgende rooster is afgesproken: De R.K-kerk zendt in de oneven maanden om 10.00 uur uit. De Protestantse kerk zendt in de **even** maanden (oktober, december, enz.) om 10.00 uur uit (alleen de eerste zondag van de maand al om 9.30 uur); in de **oneven** maanden om 19.00 uur.

Daar kan wel eens een wijziging in komen. De informatie staat dan op de website van de kerk en ook op SweelinckTV.

# Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

Het stukje 'Vanuit de kerkenraad' voor het vorige nummer van het Klankbord was behoorlijk optimistisch van toon en de verwachting was dat we steeds verder naar een meer normale samenleving zouden gaan. Helaas, het coronavirus slaat opnieuw toe en dat betekent dat wij de teugels nog helemaal niet kunnen laten vieren. Dus: geen zingen in de kerk, geen K!ND en zolang er in de kerk wordt gelopen moet dat nu met een mondkapje op. En ook niet meer dan dertig aanwezigen, al treft ons dat minder want meestal zijn het er rond de twintig.

Het laat zich aanzien dat we er voorlopig niet vanaf zijn, met repercussies op komende diensten, zoals Gedachteniszondag en waarschijnlijk zelfs Kerst. Bij iedere wijziging in de protocollen beraadt de kerkenraad zich en past zonodig de voorschriften in onze kerk aan. Gelukkig hebben we de livestreamdiensten in de kerk van Wognum voor diegenen die niet kunnen of willen komen en is er ook de mogelijkheid om onze diensten op Sweelinckhof TV uit te zenden. Ook hebben zich ruim voldoende mensen aangemeld om aan de knoppen te draaien en daardoor deze livestreamdiensten mogelijk te maken. Dank daarvoor!

Als u het nieuwe Klankbord ontvangt is het bijna 31 oktober, Hervormingsdag, een belangrijk moment in ons kerkelijk jaar. Ik herinner mij uit mijn jeugd een bomvolle kerk in Den Haag, met wel 1100 mensen. Het orgel jubelde en de mensen zongen uit volle borst het aloude lied dat Maarten Luther schreef:

*'Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen.  
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen.  
De vijand rukt vast aan, met opgestoken vaan, hij draagt zijn  
rusting nog, van gruwel en bedrog. Maar zal als kaf verdwijnen'.*

Dat wij ons vertrouwen mogen stellen op onze hemelse Vader, om ons te bewaren en om de coronavijand te verslaan, dat wens ik u allen namens de kerkenraad toe.

# Inspiratie

*Ds. Peter van Ankeren*

*Onze namen staan geschreven  
in de holte van uw hand  
als een teken dat ons leven  
in U, Heer, is ingeplant.  
Steeds als Gij uw handen opent  
zien uw ogen ons weer aan  
en gedenkt Gij uw belofte:  
een volkomen nieuw bestaan.*

*Laat ons in de stilte groeien  
totdat op de jongste dag  
onze namen openbloeien  
op uw goddelijk gezag.  
Dan gebeurt wat wij nu dromen  
dat wij in uw louter licht  
tot U nader mogen komen  
aangezicht tot aangezicht.*



Voordat wij het nieuwe kerkelijk jaar binnengaan en ons in de Advent voorbereiden op het Kerstfeest, kijken we terug. We noemen in de dienst van zondag 22 november de namen van hen, die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Maar op deze zondag komen in onze gedachten ook namen van hen die al eerder zijn overleden. Mensen, die ons lief waren: ouders, grootouders, kinderen, vrienden, dorpsgenoten, kerkgenoten. Ook zij mogen herinnerd worden. Dat geeft soms verdriet, verdriet dat op die momenten weer naar boven komt.

Op deze zondag steken wij kaarsen aan in de kerk, aangestoken aan de Paaskaars. In deze tijd van het corona-virus kunt u misschien niet naar de kerk komen, maar kijkt u wellicht in uw eigen huis mee met de dienst. Ik nodig u dan uit om thuis ook

een kaars aan te steken. Zo mogen we met elkaar verbonden zijn.

Een van de liederen, die wij deze zondag zullen horen is het lied, waarvan u de tekst bovenaan dit stukje kunt lezen. Dit lied, op de melodie van Lied 730 'Heer, herinner U de namen', hoort wat mij betreft bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar 'Eeuwigheidszondag'.

Het is een lied van vertrouwen, een lied van thuiskomen in het Licht bij God.

Dat wij ons op deze zondag, maar ook op de andere zondagen als kerkgenoten met elkaar verbonden weten. Al zien wij elkaar niet allemaal, we mogen ons gedragen weten door de liefde van de Heer, ook aan het eind van ons leven.

## **Taakgroep Pastoraat**

*ds. Peter van Ankeren*

De bloemen uit de zondagse dienst zijn de afgelopen periode gegaan naar:

30/8 : Ton Heijboer; Koen en Tine Scholten

6/9 : Arjen de Boer, Rens Opbroek, Jan Hania

13/9 : Kees van Vliet

20/9 : Peter van Troost en allen die afscheid namen, bevestigd, herbevestigd en voorgesteld werden

27/9 : Piet Saal

4/10 : Anita Bontekoning

11/10 : Ellen Tuytel

18/10 : Henny en Jan Zwarts

## **Bijeenkomst Taakgroep Pastoraat**

*Cobi Louissen*

In augustus waren we als taakgroep weer bijeen. Een van de dingen die we heel spijtig vonden, is dat we de hele zomer vanwege corona geen uitjes konden organiseren. Dat wordt ook erg gemist door de gemeenteleden. Helaas, het is niet anders. In diezelfde vergadering hebben we afscheid genomen van Tiny Irgolitsch, die na twaalf jaar afzwaait. Het goede nieuws is dat Barbara Donker na een jaar rust weer terugkeert en dat we

Tryja Boven in onze taakgroep als nieuwe ouderling mogen verwelkomen. Allebei heel hartelijk welkom. Gelukkig mochten we eind augustus onze taak als ouderling van dienst weer oppakken.

Samen met de taakgroep Diaconaat gaan we alle gemeenteleden een kaart sturen zodat ze weten dat wij, ook al komt niet iedereen in de kerk, toch aan ze denken. Wij zeggen altijd, wij zijn de oren en ogen van de kerk, maar wij weten of horen niet alles. Dus mocht er wat zijn of wilt u bezoek ontvangen, dan kunt u ons altijd bellen.

We zijn blij dat de kerkdiensten kunnen doorgaan, maar houdt u aan de regels en blijf gezond.

## **Taakgroep Diaconaat**

*Ton Novotný*

### **Hulp nodig?**

Als u door de huidige omstandigheden tegen problemen aanloopt dan kunt u contact opnemen met de diaconie via [diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com](mailto:diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com) en wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kan en u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het bij ons melden.

## **Taakgroep Financiën & Beheer**

### **Actie Kerkbalans 2021**

Waarom Actie Kerkbalans?

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. Voor organisatoren en kerkrentmeesters biedt de website



www.kerkbalans.nl inspiratie en praktische tips om Actie Kerkbalans in hun eigen kerk te organiseren.

Ook wij doen mee aan Actie Kerkbalans. En misschien is deze actie nog wel meer nodig dan vorige jaren omdat wij dit jaar veel inkomsten mislopen. De kerk wordt minder gebruikt, de collectes brengen minder op en een aantal kosten loopt gewoon door.

Wij hopen op uw gulle medewerking.

## **Begroting en meerjarenbegroting**

In de laatste kerkenraadsvergadering is de begroting voor 2021 goedgekeurd. Nou, goedgekeurd, de kerkenraadsleden konden er mee instemmen. Het tekort voor 2021 wordt begroot op € 95.000,--. Een uitkomst waar niemand blij van wordt. Temeer omdat er niet eens grote uitgaven worden gedaan.

Bij het indienen van de begroting aan de classis moet ook een meerjarenbegroting worden ingeleverd en een beleid ten aanzien van de uitgaven van de financiën. Voor onze gemeente ziet dat er in het kort als volgt uit:

- De rente-inkomsten en opbrengsten van de beleggingen vallen tegen.
- Het gebruik van de kerken kan hoger.
- De subsidies worden steeds minder.
- We zullen kerk(en) moeten afstoten of voor een redelijk bedrag verhuren.
- Onze eigen bijdragen moeten omhoog. Is gemiddeld genomen erg laag.
- Op langere termijn is een 'volledige' dominee niet meer op te brengen. Dat betekent echter ook meer inzet van vrijwilligers.

Een somber verhaal, maar gelukkig hebben we nog enig vet op de botten. We zullen echter in de toekomst erg kritisch moeten zijn met investeringen. En ons kerkenwerk blijft belangrijk. Daar zijn wij iedereen nu dankbaar voor.

## **Hulp in Benningbroek**

Onze koster krijgt steeds meer moeite met het tuinonderhoud rondom de kerk in Benningbroek. Wie zou hem daarbij willen

helpen? Het is lekker om buiten bezig te zijn. U hoeft echt geen groene vingers te hebben. En we willen toch ook graag dat het rondom de kerken er redelijk uitziet! Neem contact met de koster op en vraag waar u mee kunt helpen.

## **Taakgroep Vieringen**

*ds. Peter van Ankeren*

In de laatste vergadering van de Taakgroep Vieringen op 10 september j.l. hebben we afscheid genomen van Koos Taanman. De taakgroep is inmiddels erg klein geworden. Ons plan is om twee maal per jaar een viering voor te bereiden door de Taakgroep. Daarbij willen wij verschillende mensen uitnodigen om mee te werken aan een bepaalde viering met een concreet thema. U hoort meer van ons!

## **Taakgroep PR & Communicatie**

*Gemma Wagenaar*

### **Lezing van Mark Rutte**

Op 31 oktober - Hervormingsdag - houdt minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: 'Is een goed leven een perfect leven?' De lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk.

Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het 'gekmakende streven naar perfectie', bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag is ten slotte: 'Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?'

U kunt deze festivalavond via een livestream op zaterdag 31 oktober van 20.30 uur tot 22.00 uur meebeleven via [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl).

### **Richtlijnen voor vergaderingen**

- Taakgroepen met niet meer dan vier personen
- Advies aan overige groepen om met niet meer dan vier personen in onze kerk te vergaderen

# Website

Koos Taanman - [webmaster@protgemwognumbsn.nl](mailto:webmaster@protgemwognumbsn.nl)

Het is een beproefde methode om in een toespraak de drieslag te gebruiken. Dat is een opsomming van drie zaken die de kernboodschap goed kunnen versterken.

Het wekt de indruk van een compleet, afgerond geheel; alsof de drie genoemde zaken de enige mogelijkheden zijn.

Als het gaat om u attent te maken op actuele informatie over met name Het Vierkant, dan wordt er vaak verwezen naar Facebook, Klankbord en liturgie-boekje. Een drieslag dus.

Mijn voorstel is om deze drieslag te wijzigen in:  
Facebook, website, Klankbord (en liturgie-boekje).

Nadat u in de browser hebt ingetypt: [protgemwognumbsn.nl](http://protgemwognumbsn.nl) komt u op de website.

Waarom is die website er?

1. Visitekaartje: we laten zien wat Het Vierkant is en wat er gebeurt.
2. Etalage: we laten zien wat we te bieden hebben.
3. Actueel: snel aan te passen.

Dus: kijk op de website en maak er gebruik van.

De website is, naast Facebook, Klankbord (en liturgie), een goede manier om op de hoogte te zijn en te blijven van datgene waar onze gemeente Het Vierkant mee bezig is.

Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen?

U stuurt een e-mailbericht naar

[webmaster@protgemwognumbsn.nl](mailto:webmaster@protgemwognumbsn.nl)

Het komt op de website (1), meestal vrijwel direct (2), het streven is dezelfde dag (3).

De website stáát ('Vierkant' achter u), informeert en wijst de weg.

## Nee, u mist niets...

Mist u iets in Klankbord, vroegen wij u in het vorige nummer. Als redactie zijn we opgelucht met de uitkomst. U mist namelijk niets! We ontvingen één spontane reactie, waarin dat ook zo werd gezegd: alle nodige informatie staat er in. Maar, zo luidde het vervolg, er zijn zeker aardige en zinvolle aanvullingen te bedenken die het Klankbord nog lezenswaardiger maken. Gevolgd door een aantal suggesties. Waarvoor onze dank! De redactie heeft deze suggesties en ook de eigen ideeën uitvoerig doorgesproken. In de komende nummers van het Klankbord gaan we hier invulling aan geven. Om te beginnen met een 'column', afwisselend geschreven door enkele gemeenteleden. De inhoud is vrij, maar trefwoorden die we aan de columnisten meegeven zijn: wat raakt je, waar vraag je aandacht voor, opinie, verwondering, waar wil je op reageren, stof tot nadenken en discussie, enzovoort. Graag een spraakmakende column, een beetje 'reuring' als het kan. Dat is dan ook de titel van de column: '**reuring**'. Ton Novotný is onze eerste columnist.

In de nieuwe rubriek 'klankbordje' wordt telkens een gemeentelid geïnterviewd aan de hand van een vijftal standaard vragen. Het eerste interview van Ina Broekhuizen is dat met Koen Scholten. Met de posters van 'visje' geven we korte en krachtige uitspraken om over na te denken.

Het aantal inzendingen voor de puzzel was beperkt, zodat we hier voorlopig mee stoppen.

## Overzicht verschijningsdata Klankbord 2020 - 2021

Jaargang 34	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf
3	29 november 2020	7 december 2020
4	24 januari 2021	1 februari 2021
5	14 maart 2021	22 maart 2021
6	2 mei 2021	10 mei 2021
7	27 juni 2021	5 juli 2021

## Klankbordje

### *Vijf Klankbord-vragen aan een gemeentelid*

#### *1. Hoe klinkt uw naam?*

Koenraad Willem Scholten. Ik ben vernoemd naar mijn opa van vaders kant, die heette Koendert, en naar een broer van mijn oma.

#### *2. Naar welke klank luistert u graag?*

Naar orgelklanken. Een orgel wordt wel de koning van de instrumenten genoemd. Het is een zeer veelzijdig instrument en het luisteren naar orgelmuziek geeft me veel plezier. In gedachten probeer ik vaak uit te vogelen welk register de organist gebruikt.

In onze huiskamer staat een elektronisch orgel. Daarop speel ik de baspartij van de muziek van ons koor Glorious. Dat helpt me om die partij te oefenen.

#### *3. Wat hebt u graag op uw bord?*

Stamppot andijvie met spekjes en ook eet ik graag roti. Dat komt zo. Zeker wel vijfendertig jaar geleden, toen we nog in Hoorn woonden, was ik bij de reservepolitie. We moesten uitrukken voor een ruzie bij een Surinaams gezin. Toen alles gesust was en we wegliepen, kregen we als dank iets mee van de moeder van het gezin. Het was een zilveren bal die warm aanvoelde. Mijn collega maakte het pakje open, rook aan de inhoud, zei: 'Dat lust ik niet!' en hij gooide het weg. Ik proefde ervan en dacht: lekker! Het gerecht bleek roti te zijn. Sindsdien eten we het geregeld. Het is een soort pannenkoek die je vult met kip of lamsvlees, gekookt ei, aardappelen, sperziebonen en een sausje. De smaak van dat sausje doet het hem! Je eet het met je handen maar wij doen alles op de pannenkoek en snijden die dan in parten.

#### *4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou u er dan op willen schrijven?*

Wees welkom.

## 5. Wie of wat is uw klankbord?

Mijn vrouw Tine en ook mijn jongste broer. Met hem spreek ik meestal over vroeger en over het reilen en zeilen in ons ouderlijk gezin. We delen de herinneringen en we begrijpen elkaar.



**Koen Scholten wenst dat iedereen zich welkom voelt in de kerk.**



**Oogstdienst: een fraaie opstelling op de tafel**



**De kerk van Wognum zoals getekend door Elisa Novotný**



**← Streamteam Mirjam Schreuder en Jan Boven**



↑ V.l.n.r. de (her)bevestigde en aftredende ambtsdragers: Barbara Donker, Cobi Louissen, Tryja Boven, Rens Opbroek, Tiny Irgolitsch en Peter van der Molen.  
← Peter van Troost wordt bedankt voor zijn inzet als dirigent van de 4Cantorij, en Koos Taanman voor zijn bijdrage aan de Taakgroep Vieringen. Henny Dubbeldamen Gert Oerlemans zijn afwezig, maar worden via de KerkTV bedankt.  
↓ Bedanken en feliciteren.



# Collectes

*Rens Opbroek en Peter van der Molen*

<b>Datum</b>	<b>Bedrag *</b>	<b>Doel</b>	<b>Kerk</b>
30 augustus	€ 50,-	Vrienden van Leekerweide	€ 16,-
6 september	€ 43,08	Diaconie	€ 43,80
13 september	€ 66,25	Warm Thuis, jaardoel	€ 66,28
20 september	€ 50,-	De Luisterlijn/Sensor	€ 47,40
27 september	€ 50,-	Kinderkledingbank	€ 24,30
4 oktober	€ 50,-	Stichting Opkikker	€ 29,50
11 oktober	€ 50,-	Voedselbank Hoorn	€ 24,90
18 oktober	€ 33,-	Diaconie	€ 33,-
25 oktober		Esdégé-Reigersdaal, De Vlinders	
1 november		Nederlands Bijbelgenootschap	
8 november		Actie Schoenendoos	
15 november		Warm Thuis, jaardoel	
22 november		Hulpverlening Westfriese kerken	
29 november		Diaconie	
6 december		Dorcas	

\* In verband met het gereduceerde aantal aanwezigen in de kerk maakt de diaconie standaard minimaal € 50 per goed doel over.

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09 RABO 0371 6060 20 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.



## Overdenking in de Kleine Kerkenraad

Soms..

© Klaas48-2015

Soms, heel soms  
denk ik "waar is God".  
Ik vraag dan iets  
en voor mijn gevoel  
duurt het lang, te lang.

Ik besef dan niet  
dat ik ongeduldig ben.  
God is geen vraagbaak  
en ook niet een geef maar raak,  
neen, God is altijd aanwezig.

Als ik in de kerk zit  
en luister naar Zijn woord  
voel ik mijn hart warm worden.  
Om mij heen zie ik mensen  
die net als ik naar Zijn woord luisteren.

Dan zet ik mijn hart open  
want ik hoor dat het goed is.

## Stil worden

De blaren vallen, vallen als van ver  
Als welkten in de hemel verre tuinen;  
ze vallen met ontkennende gebaren.  
En in de nachten valt de zware aarde  
uit alle sterren in de eenzaamheid.  
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.  
En kijk ik naar de andere: het is in alle.  
Maar Een is er. Hij vangt dit vallen  
oneindig teder in zijn handen op.

*Rainer Maria Rilke*

# R e u r i n g

## **Goddelijk gefluister**

Er was eens een diepgelovige en vrome man. In alles wat hij dacht en deed stelde hij zijn geloof voorop. Op een mooie zomerse dag besloot hij te gaan zwemmen in een meer. Na enige tijd begon hij kramp te krijgen en kon hij niet goed meer bewegen. Omdat hij dreigde te verdrinken, zwom een andere man vlakbij hem naar hem toe en bood onze zwemmer aan hem te ondersteunen. 'Nee', proestte deze, 'Niet nodig, God zal me redden.' Een surfer zag het tafereel en zeilde richting de mannen. 'Hou je vast aan mijn plank.' Weer kwam het antwoord: 'Nee, niet nodig, God zal me redden.' Hetzelfde antwoord volgde toen een visser in zijn bootje voorbij voer. En zo verdronk de zwemmer. Eenmaal in de hemel vroeg hij aan God: 'Waarom heb je mij niet gered?' Daarop antwoordde God: 'Ik stuurde je een zwemmer, een surfer en een visser in een bootje...'

Misschien levert dit verhaaltje u een glimlach op, maar er zit meer achter. Als christen vertrouwen we op God, maar... kennen wij Zijn handelen wel? Er wordt weleens gezegd: Gods wegen zijn ondoordringbaar. Maar als dat eenmaal gezegd is, kun je eigenlijk niet verder. Immers, wat je ook beredeneert, het kan altijd anders zijn: God en zijn handelen zijn niet te bevatten, toch?

Toch heeft Jezus ons wel een handvat gegeven. Alles wat wij doen aan de mensen om ons heen, doen wij ook aan Hem. Het is dus goed om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen. Hoe actueel is dat niet nu in deze tijd! Bij mij komt dan toch nog weer een vraag boven: als we dan iets doen wat goed is voor de mensen om ons heen, is het dan misschien ingegeven door Zijn stem? Of doen we het maar gewoon omdat het goed fatsoen is, of uit moreel besef, of omdat wij gewoon zo zijn? Iets om over na te denken.

Met hartelijke groet, Ton Novotný

## **Talenten**

De afgelopen maanden moesten we woekeren met de talenten die ons gegeven zijn. Hoe lossen we dit op? En hoe doen we dat? Kan het zo of gaat het zus?

Maar samen kwamen we eruit. Het ging anders dan anders, het was aanpassen (en meten) en vooral: wennen.

Laten we ook de komende tijd onze talenten gebruiken (en ze niet verbergen of laten verstoffen) om God en elkaar te dienen en het leven te vieren. Hieronder een 'roimpie' over talenten.

## **Bewondering**

'Jij ken skroive,' zeede lesten  
Piet van Diepen teugen moin,  
'mooie stukkie en verhaaltjes  
en ok roime, groôt en kloin.  
Zuks dat zou ik nou niet kenne  
nei, dat wordt een bar gevecht  
ik zou ure sweite en stenne  
en d'r kwam niks van terecht.'

'Maar jij timmere as de beste  
wat je zien dat maak je zo,'  
zee ik teugen Piet van Diepen,  
'en dat is een groôt kedo.  
Zuks dat zou ik nou niet kenne  
alles dat wordt skots en skeef  
ik hew echt twei linkerhande  
'k red zuks nooit zo lang ik leef.'

Samen moste wai toen lache  
en we wiste baiegaar:  
ieder heb vezelf talente  
altoid aars weer as een aar.  
't Gaat 'm niet om veul of woinig  
en ok niet om geld of poen  
maar om wat je met jou die talente  
voor de are mense doen.

# **Pastoraal Diaconaal Centrum 'De Herberg', Oosterbeek**

## **1. Kom-op-adem midweek – Leven met verlies**

Het verlies van iemand die je dierbaar is, grijpt diep in. En niet alleen raakt het jou, maar ook bijvoorbeeld je gezin en familie. Rouwen is hard werken op veel terreinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces. Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle rust mee bezig te zijn. Dat is mogelijk tijdens een korte midweek in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Dit alles onder deskundige leiding van de gastenbegeleiders. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de natuur.

Datum: 18 – 20 november 2020

Leiding: Jansje Spaan

Informatie: [www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom-op-adem-leven-met-verlies](http://www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom-op-adem-leven-met-verlies).

## **2. Herstelarrangement**

We zijn heel blij dat Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg sinds juni weer gasten kan ontvangen. Mannen en vrouwen die het thuis zwaar hebben, verblijven drie of vier weken in ons huis in Oosterbeek. Een iets andere opzet dan voorheen, maar met dezelfde dagindeling, de liefdevolle aandacht van de vele vrijwilligers en professionele pastorale zorg. Alles natuurlijk rond een open Bijbel.

Nieuw is het gebruik van de Koetshuiszaal voor maaltijden en groepsactiviteiten. Daar hebben we heerlijk de ruimte en kan de anderhalve metermaatregel goed gepraktiseerd worden. Heb je belangstelling voor een verblijf, zou je wel vrijwilligerswerk of zelfs een tussen(half)jaar willen doen? Neem contact met ons op. [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl), 026-3342225.

## Wie is Visje?

De Loesje-posters zullen voor velen van u waarschijnlijk niet onbekend zijn: posters met kernachtige spreuken, die ons aan het denken zetten.

Visje is wellicht wat minder bekend. De Visje-posters vinden hun ontstaan bij studentenvereniging Ichthus Maastricht. In de jaren tachtig is daar het idee ontstaan om een christelijke tegenhanger te maken voor de toen opkomende Loesje-posters.

Visje wil christenen bemoedigen in hun geloof, ze uitdagen eens buiten hun vaste kaders te denken en ze aanmoedigen hun geloof met anderen te delen. Daarnaast wil Visje niet-christenen prikkelen tot nadenken over de Bijbelse waarheden. Het Visje-logo is afgeleid van het Ichthus-teken, dat zijn oorsprong vindt in het begin van onze jaartelling. De eerste christenen werden toen vervolgd en gebruikten dit teken om elkaar te herkennen. Ichthus betekent letterlijk 'vis'.

De I staat voor Ièsous (Jezus), De CH voor Christos, de TH voor Theou, de U voor Uios, de S voor Sotèr. Dit betekent Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

Visje staat niet in verband met enige kerk, groep of bestuur van een bepaalde organisatie. Op de website [www.visjeposters.nl](http://www.visjeposters.nl) zijn alle officiële Visje-spreuken te vinden. We laten in de komende nummers van Klankbord graag een aantal mooie voorbeelden zien.



## Kerstbrunch en -diner

In de vorige editie van het Klankbord heeft u kunnen lezen dat wij, de organisatie van de Kerstmarkt, hebben besloten de kerstmarkt dit jaar niet door te laten gaan. Het is onmogelijk om de 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.

De vraag was wat wij, met de beperkingen van de coronaregels, **WEL** kunnen doen om een warm samenzijn te organiseren en geld kunnen inzamelen voor ons jaardoel.

Daarom organiseren wij op **zaterdag 12 december een feestelijke brunch en diner** in de kerkzaal. De kerk is sfeervol ingericht in kerstsfeer. De tafels zijn feestelijk gedekt. U kunt genieten van heerlijke gerechten onder het genot van een drankje. Daarnaast zal er een loterij plaatsvinden waarbij mooie prijzen te winnen zijn!

Om u alvast in de sfeer te brengen het menu voor het diner:



- \* *welkom met een glas champagne en een amuse gueule*
- \* *boule de chevre, gegrilde courgette en tomaat*
- \* *bouillon van Champignons forestier met kerrieroom en amandel*
- \* *boeuf bourguignon / ragout champignon forestier voor de vegetariërs met pastinaakpuree, stocfpeer en een salade van rode en witte kool*
- \* *tarte tatin met vanille ijs en een bosvruchtensaus*
- \* *koffie/thee met een friandise*



De brunch zal bestaan uit diverse warme en koude gerechten. De kosten voor het diner, inclusief drankjes en lootjes voor de verloting, zijn € 49,50. De kosten voor de brunch, inclusief drankjes en lootjes voor de verloting zijn € 24,50.  
Aanvang diner: 19.00 – 21.30.  
Aanvang brunch: 11.00 – 14.30.

Uiteraard houden wij rekening met de coronaregels, de maximale bezetting van de tafels is 25 personen. Wilt u zich opgeven voor dit mooie evenement dan kunt u contact opnemen met Hannelore Lamers tel. 06-10631859. Wij vragen u een aanbetaling van € 15,-.

**Dit evenement kan plaatsvinden onder de huidige coronamaatregelen. Mochten er strengere maatregelen komen dan nemen wij uiterlijk 9 november de beslissing of het evenement door kan gaan of niet. Wij houden u op de hoogte.**

## **Stil worden**

Stil worden is een grote kunst.  
Een hoge vorm van kunst die zeer zeldzaam is geworden.  
Stilte wordt overal luidruchtiger verstoord en vernietigd door het lawaai van de mens.  
Natuur is veel stiller.  
Het kan stormen, maar de storm gaat liggen.  
Stilte is de zijswijze van de natuur.  
Geluiden verstoren niet de stilte, maar versterken haar.  
Wie dat ontdekt, in de natuur zelf, wordt stil.  
Eerbied maakt stil. Zij is de genade van het stil zijn.  
Het is of de boom fluisterend zingt,  
of de aarde in haar zwijgen u verwelkomt  
en opneemt in haar gemeenschap.  
Daar wordt opnieuw de kunst van de eerste liefde geboren!

*Herman Verbeek*

# **Agenda**

## **oktober**

- 29 TG Diaconaat, bij Ton Novotný thuis
- 31 Hervormingsdag, online lezing van Mark Rutte

## **november**

- 1 start expositie van Janneke Rosenbrand
- 16 kleine kerkenraad, kerk Wognum, 19.45 uur
- 29 inleveren kopij voor het Klankbord

## **december**

- 2 grote kerkenraad, kerk Wognum, 19.45 uur
- 10 TG Diaconaat, bij Ton Novotný thuis
- 12 Kerstbrunch en -diner

## **HYPERION**

*In verband met de coronamaatregelen zijn de activiteiten van Hyperion tot nader order afgelast.*

Hiermee komt ook de avond, die gehouden zou worden in de kerk van Benningbroek, te vervallen. In de media stond dat deze avond nog wel gehouden zou worden. Inmiddels is besloten om deze niet door te laten gaan. We hopen deze avond in het najaar van 2021 wel te kunnen houden.

Verder zullen we als bestuur van Hyperion met enige regelmaat bij elkaar blijven komen om plannen voor volgend jaar te maken.

## **Oplossing cryptofilippine Klankbord 34 - 1**

1. monnikskap, 2. kardinale fout, 3. tempelier, 4. einddiploma, 5. gemeentegrens, 6. profeet, 7. spreekkoren, 8. gebed, 9. legerpredikant, 10. basistekst, 11. natafelen, 12. engelenbak, 13. blijvers, 14. koralen, 15. adamsappel, 16. woord houden. Dit bleek een lastige puzzel te zijn. Slechts één van de inzenders had alle woorden gevonden. Er waren meerdere inzendingen met de juiste eindoplossing: kleine kerkenraad. Na loting is het puzzelboekje naar Ansje Schreuder gegaan.



## Expositie

Werk van Janneke Rosenbrand in de Protestantse kerk in Wognum. Van 1 november 2020 tot 1 februari 2021.

Janneke Rosenbrand (6 maart 1945–19 september 2018) is begraven op het kerkhof naast de kerk. Daar is van haar een kunstwerk in glas aangebracht.

Janneke maakte tijdens en na haar studie aan de Rietveld-Academie (Vrije Grafiek, 1964-1967) illustraties, waaronder bijbelverhalen, *storyboards* voor de filmproducent Jan Vrijman. Ze leerde de Vrijeschool, de antroposofie kennen. Dat gaf veel nieuwe mogelijkheden.

Later deed ze de opleiding voor Kunstzinnige Therapie (De Wervel, Zeist).

Ze werkte twintig jaren als kunstzinnig therapeut, als zelfstandig "coach" van mensen die wilden leren tekenen, schilderen.

Naast figuratief werk maakte zij abstracte composities.

Hierin zocht ze naar de materie, de werking van kleuren tussen licht en donker. De constante factor in haar werk is haar verlangen om als het ware de hemel en de aarde met elkaar te verbinden.

Na de intensieve jaren (1989-2010) van lesgeven aan, therapeutisch werken met volwassenen en kinderen uit Wognum en omgeving, besloot zij om individueel verder te gaan.

In 2011 maakte zij in opdracht een altaarschildering voor de Christian Community in Denver, U.S.A.

Zij had veel exposities waaronder in Hoorn en Enkhuizen, Medemblik, Twisk, Schermerhorn, Oude Wetering, Zwitserland (Dornach), Duitsland (Leer, Heidelberg), Frankrijk (Colmar).

Voor deze periode is gekozen voor werk dat bij het jaargetijde past. Meer werk is te vinden op [www.atelierdetoekomst.nl](http://www.atelierdetoekomst.nl).



## Bewaring



Altijd is er om mij heen geweest  
een metgezel,  
een moeder,  
een vriend, een vrouw,  
en zo werd ik  
dag aan dag bewaard  
voor eenzaamheid en angst.



Als er maar aandacht is,  
een welkom, een groet,  
iemand die je kent  
en die je naam roept,

iemand die een beetje lijkt  
op God  
en je niet  
vergeet.



het  
GOEDE  
LEVEN

Geert Boogaard  
Uit: En toch...

### **Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)**

In kerkdiensten, bij andere kerkelijke activiteiten kunnen opnames worden gemaakt en geplaatst in Klankbord, op website, Facebook-pagina Vierkant Samen. Als u hier bezwaar tegen heeft, neem dan contact op met een van de redacties.