

# Klankb rd

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



jaargang 34 – nummer 1  
september – oktober 2020

## **Kerkdiensten**

### **Zondag 6 september 10.00 Wognum**

Heilig Avondmaal; afscheid diaken

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Tiny Vlaar – Lector: Pieter Gorter

### **Zondag 13 september 10.00 Benningbroek**

**Startzondag**, openluchtdienst bij de kerk in Benningbroek

Bij slecht weer dienst in de kerk in Wognum

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

### **Zondag 20 september 10.00 Wognum**

(Her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Barbara Donker

### **Zondag 27 september 10.00 Wognum, KIND**

Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Barbara Donker

### **Zondag 4 oktober 10.00 Wognum**

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

### **Zondag 11 oktober 10.00 Wognum, KIND**

Oogstdienst

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

### **Zondag 18 oktober 10.00 Wognum**

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

### **Zondag 25 oktober 10.00 Wognum (N.B. Wintertijd)**

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

## **Bij een aantal diensten**

*Ds. Peter van Ankeren*

De diensten in de komende periode zullen, met uitzondering van de startdienst (buitendienst) in Benningbroek, uitsluitend in de kerk van Wognum plaatsvinden. Dit heeft te maken met de

grootte van de kerk en met de mogelijkheid van de livestream van de zondagse kerkdienst.

Er zullen voorlopig nog geen muziekdiensten zijn. Wel zijn we inmiddels weer begonnen met het koffiedrinken na de dienst, op gepaste afstand van elkaar.

Zondag **6 september**, 10.00 uur Wognum. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal. Tevens nemen we afscheid van onze diaken Henny Dubbeldam. Dank voor al je werk dat je hebt gedaan in en voor onze gemeente, Henny.

Zondag **13 september**, 10.00 uur Benningbroek. Startzondag in de open lucht op het veld voor de kerk. Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar de kerk in Wognum. Houdt u de website/facebookpagina van onze kerk goed in de gaten voor de laatste informatie.

Er is deze zondag ook weer K!ND. Jari Wagenaar zal deze zondag de kindernevendienst verlaten.

Zondag **20 september**, 10.00 uur Wognum. Afscheid, herbevestiging ambtsdragers. We nemen afscheid van Tiny Vlaar. Dank je, Tiny voor al het werk dat jij hebt gedaan in en voor onze gemeente.

Cobi Louissen, Rens Opbroek, Peter van der Molen zullen herbevestigd worden in hun ambt. Daar zijn we heel blij mee.

Zondag **27 september**, 10.00 uur Wognum. Voorganger: Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar. Er is deze zondag K!ND.

Zondag **25 oktober**, 10.00 uur Wognum. Er is deze zondag K!ND. En let op: deze zondag gaat de wintertijd weer in.

P.S. Verder ben ik gevraagd om mee te doen aan de dienst bij de reünie van de fam. Besseling op zaterdag 5 september en aan de viering in de regenboogweek, uitgaande van de gemeente Medemblik, op dinsdag **13 oktober**. Deze vieringen zullen beide in onze kerk in Wognum worden gehouden.

Na het verschijnen van het vorige nummer van het Klankbord zijn er een aantal livestreamdiensten in onze eigen kerk in Wognum gehouden. Soms haperde er nog iets aan beeld of geluid, maar inmiddels hebben we onze draai gevonden. We zien een toenemend aantal kerkgangers die de oude, vertrouwde kerkdiensten met graagte bezoeken, ook al zitten we op flinke afstand van elkaar.

In de laatste vergadering van de Kleine Kerkenraad op 19 augustus hebben we besloten weer enkele versoepelingen toe te staan: er kan weer heel voorzichtig worden meegezongen in de dienst en ook kunnen we weer een kopje koffie na afloop drinken. Maar alles op ruime afstand van elkaar en als het niet goed blijkt te gaan moeten we weer terugschakelen.

Ook is afgesproken dat de ouderlingen en lectoren hun taken weer oppakken tijdens de kerkdienst. Jan Hania en ikzelf hebben dat een flinke tijd met plezier waargenomen uit het oogpunt van een minimaal aantal aanwezigen en geen onnodig geloop door de kerk. Verder komt er ook weer ruimte voor de kinderen in de kerk, via K!ND en we zullen binnenkort, op aangepaste wijze, Avondmaal vieren. Met de cantorij zijn we ook in gesprek. Via een mandje bij de uitgang houden we weer een collecte. En we ontvangen gelukkig nog steeds bijdragen voor kerk en diaconie via de bankrekeningen, veel dank daarvoor.

Dat alles betekent dat we flinke stappen zetten op de weg naar 'normaal', ook al realiseren we ons dat we er nog niet zijn. De kerk van Wognum heeft een livestreamverbinding, maar de kerken in Benningbroek en Sijbekarspel niet en dat betekent dat we naar verwachting nog een hele tijd alleen maar diensten in Wognum organiseren.

Helaas blijven diverse activiteiten van diaconie (jaardoel) en vanuit de kerk opgeschort. Het is niet anders.

De Kerkenraad volgt de ontwikkelingen op coronagebied nauwgezet en past zonodig dingen aan. Jaarrekeningen en begrotingen en andere lopende zaken worden behandeld.

In enkele taakgroepen nemen ambtsdragers afscheid, soms vanwege verhuizing en soms omdat zij de maximale zittingsduur

hebben bereikt. Daarmee wil ik zeggen dat er vacatures zijn die we moeten invullen. Dat is niet gemakkelijk, omdat het meestal op dezelfde mensen neerkomt. Maar alleen samen kunnen we onze hechte gemeente in stand houden.

*Langs deze weg doe ik namens de Kerkenraad dan ook een beroep op u, als lezers van het Klankbord, om te overwegen of ook u iets voor onze gemeente wilt betekenen.*

## **Taakgroep Pastoraat**

*ds. Peter van Ankeren*

De bloemen gingen vanuit de zondagse dienst de afgelopen periode naar:

Hannelore Lamers, Cees en Annie Wijtman, Sam Vlaar, Jelly Bulthuis, Annie Feller, Jan Kamp, Wim en Ina Broekhuizen, Jeroen Rijpkema.

Terwijl ik dit schrijf moet de volgende vergadering van onze Taakgroep nog plaatsvinden. Als u dit leest is de vergadering van 26 augustus al geweest. Ik kan u daarover nog niets melden.

Wel nemen we in de vergadering afscheid van Tiny Vlaar, die, na vele jaren ouderling te zijn geweest, hiermee gaat stoppen.

## **Taakgroep Vieringen**

*ds. Peter van Ankeren*

Begin september zal de Taakgroep Vieringen weer bij elkaar komen. We nemen dan afscheid van Koos Taanman. Dank je, Koos voor het werk dat je in en voor onze taakgroep hebt gedaan.

## **Startzondag samen met K!ND**

Beste ouders en kinderen, wat zijn we in een andere tijd beland waarbij afstand van elkaar een grote rol speelt. Iets wat er in de kerk niet hoort te zijn: afstand. We hebben wel geleerd dat afstand niet meteen betekent dat we geen verbinding meer met elkaar konden maken. De kerk heeft leuke creatieve manieren gevonden om aan ons en de kinderen te laten zien dat er aan ze werd gedacht in tijden van thuis blijven, niet naar school kunnen en niet naar K!ND op zondag. Nogmaals dank daarvoor. Het is

tijd voor een nieuw begin en wel op zondag 13 september in Benningbroek. Welke vorm deze dienst krijgt dat hoort u nog via een uitnodiging maar zet deze datum in u agenda en neem de kinderen weer gezellig mee.

Met vriendelijke groeten, Rieneke, Inge, Naomi en Renate.

## **Taakgroep Financiën & Beheer**

### **Solidariteitskas Protestantse kerk**

#### **Gemeenten helpen elkaar**

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Een dezer dagen ontvangt een verzoek tot bijdrage. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! De kerkrentmeesters.

#### **Oproep: Bediener computer en livestream**

In onze kerk kunnen we nu livestream uitzendingen verzorgen. Verder willen we de liturgie vaker via een beamer en beeldscherm zichtbaar maken in de kerken.

Maar er moeten wel personen achter de knoppen zitten om deze te bedienen. Nu zijn er enkele mensen die dat doen maar we willen graag uitbreiding. Het is maar voor een aantal zondagen per jaar.

#### **Wie wil ons helpen?**

Geef je dan op bij onze koster Hannelore of bij Peter van de Molen.

## Collectes

*Rens Opbroek en Peter van der Molen*

<b>Datum</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Doel</b>	<b>Kerk **</b>
12 juli, Velddienst	€ 54,12	Diaconie	€ 61,33
19 juli	*	Warm Thuis, jaardoel	
26 juli	€ 50,-	St. Vrienden Sweelinckhof	€ 22,50
2 augustus, geen dienst	€ 50,-	PKN, JOP	—
9 augustus	€ 449,50	Noodhulp Beiroet	€ 39,50
16 augustus	€ 52,17	Vrienden van de Herbergier	€ 52,17
23 augustus	€ 34,03	St. Exodus Noord- Holland	€ 34,00
30 augustus		Vrienden van Leekerweide	
6 september, Avondmaal		Diaconie	
13 september, Startzondag		Warm Thuis, jaardoel	
20 september		De Luisterlijn	
27 september		Kinderkledingbank	
4 oktober		St. Opkikker	
11 oktober, Oogstdienst		Voedselbank	
18 oktober		Diaconie	
25 oktober		Esdégé-Reigersdaal, De Vlinders	

\* Zie toelichting jaardoel in vorige Klankbord

\*\* € 120,- per bank over juli en augustus

€ 175,- per bank bijdragen t.b.v. online uitzendingen

'Een wandeling' staat er onder de titel van het kleine boekje dat geschreven is door redacteur en dichter Marjoleine de Vos. 'Je keek te ver' is die titel. Hoe toepasselijk in deze tijd. Je hoeft niet ver weg te gaan, dat wat je zoekt is hier – voor je voeten. Loop en kijk om je heen.

Marjoleine de Vos (57) wandelt elke dag een rondje vanuit haar huis in het Noord-Groningse Zeerijp. Onder een strakblauwe hemel, onder een grijs wolkendek of genadeloze regen, ze zijn er altijd: de akkers in bloei of kaal, de bomen in alle stadia van blad of geen blad, het kerkje van Eenum. Alles is altijd hetzelfde en altijd anders.

Onder het wandelen denkt ze na over het verschil tussen stad en platteland, de plaats van cultuurlandschap in Nederland, over de kunst van het verliezen en over hoe het hoofd zich verhoudt tot het lichaam: vaak loop je helemaal niet door een landschap maar uitsluitend door je eigen bange, drukke hoofd.

Het boekje is een bijzonder mooi vormgegeven kleinood, het beleefde na de verschijning in april 2020 al vijf herdrukken. De eerste zin erin luidt: het kan lang duren voor je weet wat je ziet. Daaraan voorafgaand staat het gedicht *Ruimtevrees*.

*Achter weilanden weiden, daar weer achter  
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen?  
De blik verliest je met zichzelf in ruimte  
waar aankomst ver en ver te zoeken is.  
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk  
groen het zonlicht en je oog in zwemt.  
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid  
bloeit, de lucht gespiegeld is in het diep.  
Voel warmte op je neus, zie 't vroege blad  
van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier.*

Een aanrader dit juweeltje, voor lopers en denkers, voor zoekers en zieners, kortom voor iedereen.



## Veranderen

Veranderen is moeite  
nog niet weten hoe en waarin  
maar als je stil dezelfde blijft in je cocon  
zul je nooit en te nimmer weten  
hoe dun de vlindervorm begon  
de kleuren zich ontvouwden  
en ook niet  
dat je vliegen kon

*Chris M.J. Boon*

## Effies klesse

©Ina Broekhuizen-Slot

### Roiger

Groôskig stap je deur 't gras  
met je biene lang en stoif  
en een deftig groize jas  
om je iele skriele loif.

Loik je kôning van de sloôt  
alle are ben' te min  
staan je mans en wois en groôt  
en verroer nou echt gien vin.

Skiet inienen uit je slof  
zonder skreêuw of are praat  
duik je `r met een veert op of  
maak de kikker drekt soldaat.

Ok al bè-je nag zô'n heer  
vol verbeêlding, bazig, roik,  
bai `eten' kom je in `t geweer  
da's bai alleman geloik.

## **Inspiratie**

*Ds. Peter van Ankeren*

*Met je ontelbare bladeren sta je daar  
stevig op jouw plek  
in het bos van Noordwijk.*

*Af en toe vliegt een vogel naar je toe  
om uit te rusten  
op je takken  
die zachtjes heen en weer wiegen*

*Je geeft verkoeling  
op zomerse dagen  
door je vele groen*

*Terwijl je daar zo staat op die stille plek  
straal je voor mij kracht uit*

*Je maakt me blij  
en geeft me inspiratie  
om de nieuwe dag in te gaan*



Deze tekst schreef ik onlangs op de facebook-pagina van onze kerk. Tijdens onze afgelopen vakantie hebben we veel gewandeld en gefietst in West-Friesland, maar ook in andere gedeeltes van Nederland, zo ook in de Bollenstreek rond Noordwijk.

Bij de Bollenstreek denk je al gauw aan uitgestrekte velden, waar in het voorjaar talloze bloembollen bloeien, maar je vindt er ook bossen, zoals het bos bij Noordwijk. Te midden van alle drukte vind je hier stilte tussen de bomen die er staan. Ik raak altijd onder de indruk van de stilte, te midden van al de bomen - met talloze bladeren- die er groeien.

En ik moest denken aan Lied 216 uit ons Liedboek:

*Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.*

Het is een plek, die mij goed doet en me alles even doet vergeten. En al wandelend doe ik inspiratie en zie ik hoe mooi het ook hier in Nederland kan zijn.

De vakantie is weer voorbij. We zijn allemaal weer begonnen aan ons betaald werk en al onze onbetaalde activiteiten. Ik wens ons allen een goed seizoen toe. Met Gods zegen.

## **Openluchtdienst zondag 12 juli Benningbroek** **Foto's Ina Broekhuizen en Hannelore Lamers**



# Taakgroep PR & Communicatie

## **Website**

*Koos Taanman*

[webmaster@protgemwognumbsn.nl](mailto:webmaster@protgemwognumbsn.nl)

Nadat u in de browser hebt ingetypt: [www.protgemwognumbsn.nl](http://www.protgemwognumbsn.nl) komt u in het welkomstscherm van de website.

In een vorig artikel heb ik u wegwijs gemaakt op onze website. U kunt het daar onder de menuknop 'Website wegwijs' nog eens nalezen.

Waarom is die website er?

Het is een visitekaartje. We laten zien wat 'Het Vierkant' is en wat er gebeurt.

Het is een etalage. We laten zien wat we te bieden hebben.

Het is altijd beschikbaar. Op elke plek en op elk tijdstip.

Het is snel aan te passen. Actueel.

Dus: kijk op de website en maak er gebruik van.

De website is, naast Klankbord, een goede manier om op de hoogte te zijn en te blijven van waar onze gemeente Het Vierkant mee bezig is.

Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen?

U stuurt een e-mailbericht naar

[webmaster@protgemwognumbsn.nl](mailto:webmaster@protgemwognumbsn.nl) en het komt op de website.

Meestal vrijwel direct, het streven is dezelfde dag.

De website van 'Het Vierkant': die stáát!

## **Facebook**

Bent u al vrienden van de Facebookgroep Vierkant Samen?

Op deze Facebookgroep staat informatie van de gemeente, delen wij wetenswaardigheden en berichten van o.a. Mijn Kerk en PKN Nederland. Op zaterdag vindt u hier de liturgie van de dienst van zondag. Op zondag staat hier ook de link naar de livestream van de dienst vanuit onze kerk in Wognum.

Weet u niet hoe u lid kunt worden van de Facebookgroep? Meld het ons dan helpen wij u graag.

Arienne, Steven, Peter en Gemma

## **Kerstmarkt afgelast**

Helaas kunnen wij dit jaar door alle maatregelen rondom het coronavirus geen kerstmarkt organiseren.

Wij zullen ons bij de maatregelen en richtlijnen neer moeten leggen.

In 2021 hopen wij u weer te mogen begroeten als kraamhuurder, vrijwilliger en als bezoeker.

Ansje, Carolien, Hannelore, Peter en Gemma

## **Klankbord**

### **Mist u iets?**

Bij het begin van een nieuwe jaargang van Klankbord willen we u iets vragen. Nee, laten we het alsjeblieft geen enquête noemen. Alleen al het woord 'enquête' zou u bij voorbaat kunnen afschrikken. Want mogelijk bent u - net als zoveel Nederlanders - moe van alle enquêtes die over u uitgestrooid worden. En de waardebou of Ipad, die onder deelnemers verloot zal worden, komt toch nooit uw kant op. Vaak staat er bij dat het invullen van een enquête maar één à twee minuten van uw tijd vraagt. Geloof het maar niet! Het duurt langer, maar als u eenmaal begonnen bent gaat u heus wel door. Want ja, die waardebou of die Ipad....

We komen terug op onze simpele vraag: mist u iets? Wat zou volgens u een waardevolle, zinvolle of gewoon aardige toevoeging zijn aan ons kerkblad Het Klankbord? Welke rubrieken of artikelen mist u? Dit hoeft u niet in één of twee minuten te beantwoorden. Over onze vraag mag u langer nadenken. Neem rustig een maand of zo de tijd. Praat er thuis over, bij het koffiedrinken in de kerk of bij een toevallige ontmoeting in het dorp. Misschien vindt u kerkbladen van andere gemeentes veel mooier, informatiever, overzichtelijker enzovoort. We horen graag uw mening. Niet op een voorgedrukte vragenlijst, maar gewoon spontaan per email. Ons emailadres is *klankbord@protgemwognumbsn.nl*.

Wat inzenders van ons krijgen? Behalve onze dank in ieder geval een reactie over wat wij als redactie met uw suggestie gaan doen. Wij rekenen op u.

### **Overzicht verschijningsdata Klankbord 2020 - 2021**

<b>Jaargang 34</b>	<b>Inleveren kopie</b>	<b>Verspreiding vanaf</b>
1	23 augustus 2020	31 augustus 2020
2	18 oktober 2020	26 oktober 2020
3	29 november 2020	7 december 2020
4	24 januari 2021	1 februari 2021
5	14 maart 2021	22 maart 2021
6	2 mei 2021	10 mei 2021
7	27 juni 2021	5 juli 2021

### **Consistoriegebed**

Een vrouw zegt het  
eenvoudig  
met twee zinnen  
brengt zij  
mij 't wonder  
van de Geest  
te binnen.  
Zij gaat mij voor  
ik volg met  
lichte tred.  
Het feest van  
tekst en uitleg  
gaat beginnen.

*Geert Bogaert*

# Zomerwandeling

Jan Verbruggen

Franciscaanse Beweging Noord Holland Noord

**12 september 2020**

**Nagekomen bericht: AFGELAST**

Na een lange periode van beperkte contacten verlangen we ernaar om elkander weer te ontmoeten. Het beste kan dat in de buitenlucht met inachtneming van de regels die dan gelden. Daarom gaan we weer wandelen.

Het thema van de wandeling is VRIJHEID. Onze gedachten gaan dan naar 75 jaar bevrijding. Bovendien worden wij ons ook bewust van de waarde van vrijheid vanwege de beperkingen in deze coronatijd.

De wandeling start bij de H. Wulfram kerk, Kerkstraat 55, 1738 BJ in Waarland. Welkom voor de koffie/thee vanaf 9.30 uur. Parkeren kan op het pleintje voor de pastorie en langs de Kerkstraat en eventueel ook nog bij het naastgelegen dorpshuis. Er is op die morgen geen openbaar vervoer van Schagen naar Waarland.

Om 10.00 uur vertrekken we. We lopen door de dorpen Waarland en Oudkarspel, via dijken en, als het droog weer is, ook over onverharde paden. Het is opengrond tuinbouwgebied met hier en daar schapen.

In het Allemanshuis, Dorpsstraat 878, in Oudkarspel kunnen we onze boterhammen opeten, waarna we een rondleiding krijgen door de Allemanskerk. Graag uw lunchpakket zelf meebrengen.

De kosten voor de wandeling zijn € 6, = p.p.

Opgave bij [jcj.verbruggen@quicknet.nl](mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl) of via telefoon 0226-351951. Telefoon tijdens de wandeling 06-38604651.

De Heilige Geest dat is:  
door de holten van het gemis  
van het menselijk bestaan  
wakkert de wind weer aan  
uit het land van achter de horizon  
waar Adam spitte en Eva spon.

*J.W. Schulte Nordholt*

## **Expositie**

*Cees Bakker*

Vanaf 1 augustus mag ik weer exposeren in de ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk. Sinds enkele jaren mogen leden van de KunstKringWognum exposeren bij de huisarts, het Gezondheidscentrum en de Protestantse kerk. Wij hebben op dit moment 36 leden en die exposeren bij toerbeurt van drie maanden.

Elk jaar in november houden wij onze jaarlijkse expositie ook in deze kerk, mede omdat deze kerk zich hiervoor uitstekend leent. Of dat dit jaar weer zo zal zijn hangt af van hoe het coronavirus zich in november manifesteert hier in deze omgeving.

Vanaf 1 augustus tot 1 november mag ik met enkele werken exposeren.

Ik heb nu gekozen voor enkele schilderijen met dieren waarbij ik drie panelen heb met 96 verschillende Nederlandse soorten vogels, daarnaast nog enkele schilderijen met andere vogels. Omdat ik in de loop van tien jaar al veel verschillende schilderijen heb gemaakt heb ik besloten om mijn garage om te bouwen tot een galerie genaamd: De GARAGE. Als iemand wil komen kijken kan dit, maar wel van tevoren graag een afspraak maken via nummer 0229572113 of 0615066452.

Mogelijk tot ziens, met vriendelijke groet, Cees Bakker

## **Even puzzelen**

Opnieuw een uitdaging voor de puzzelaars onder ons: een cryptofilippine. Alleen het te vinden woord is voldoende om mee te doen. Maar we zijn natuurlijk benieuwd of u ook de verschillende cryptische omschrijvingen kunt invullen. Stuur uw oplossing uiterlijk 10 oktober naar de redactie (klankbord@protgemwognumbsn.nl). Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelboekje verloot.

- 1 Plant een religieus hoofddekseel (10)
- 2 Geestelijke misser (9,4)
- 3 Religieuze Europeaan die erg veel drinkt (9)
- 4 Het laatste oordeel (11)



- 5 Stopt de kerk hier? (13)
- 6 Ziener die weet wat een geleerde nuttigt (7)
- 7 Pratend gewas (11)
- 8 Op verzoek zit u voor het ledikant (5)
- 9 Dominee met minder inhoud (14)
- 10 Oospronkelijke Bijbelwoorden voor militairen (10)
- 11 Achter Mozes' wetten aan blijven zitten (9)
- 12 Hemelse zitplaats die niet veel hoeft te kosten (10)
- 13 Vrolijk lied voor de aanwezigen (7)
- 14 Die worden keihard meegezongen in de kerk (7)
- 15 Vrucht van de eerste mens (10)
- 16 Beloven de Bijbel te volgen (5,6)

De cijfers geven gelijke letters aan



Noem dan de man niet week  
die huilt  
en beschouw de vrouw  
die van opgekropte woede  
scheldend te keer gaat  
niet als een haaibaai;  
want als het goed is  
zijn ze beiden met hetzelfde bezig,  
op te komen voor de eerste  
van alle mensenrechten:

het recht  
om zo volledig mogelijk  
mens te zijn.



Dorothee Sölle

### **Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)**

In kerkdiensten, bij andere kerkelijke activiteiten kunnen opnames worden gemaakt en geplaatst in Klankbord, op website, Facebook-pagina Vierkant Samen. Als u hier bezwaar tegen heeft, neem dan contact op met een van de redacties.