

Klankb rd

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



jaargang 34 – nummer 3
december 2020 – januari 2021

Kerkdiensten

Zondag 6 december 09.30 (!) Wognum

Tweede Adventszondag

Mw. Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

Zondag 13 december 10.00 Wognum

Derde Adventszondag

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Gemma Wagenaar – Lector: Koos Taanman

Zondag 20 december 10.00 Wognum

Vierde Adventszondag

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Barbara Donker

Donderdag 24 december 20.00 Benningbroek 1^{ste} Kerstnachtdienst

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

Donderdag 24 december 22.00 Wognum 2^{de} Kerstnachtdienst

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

Vrijdag 25 december 10.00 uur Wognum Eerste Kerstdag

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Barbara Donker – Lector: Pieter Gorter

Zondag 27 december 10.00 Wognum

Top-2000 dienst

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Barbara Donker

Donderdag 31 december 19.00 Wognum

Oudjaarsdienst

Ds. G. van Reeuwijk (Alkmaar) – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Barbara Donker

Zondag 3 januari 09.30 (!) Wognum

Nieuwjaarsreceptie

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

Zondag 10 januari 10.00 uur Wognum

Heilig Avondmaal, met kinderen

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Gemma Wagenaar – Lector: Pieter Gorter

Zondag 17 januari 10.00 Wognum

Mw. Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Arjen de Boer

Ouderling/lector: Barbara Donker

Zondag 24 januari 10.00 Hieronymuskerk

Oecumenische dienst

Voorgangers: Dhr. Hans van Engen en ds. Peter van Ankeren

Zondag 31 januari 10.00 Wognum

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Koos Taanman

Bij een aantal diensten

Ds. Peter van Ankeren

6 december: we gaan op deze zondag verder met het Adventsproject van Kind op zondag "Het beste nieuws".

13 december: ook deze zondag besteden we aandacht aan het Adventsproject.

20 december: We kijken in deze dienst vooruit naar het komende Kerstfeest. Welk kerstlied inspireert u? Een aantal van deze liederen zullen we tijdens de dienst via youtube laten horen. U kunt een lied met uw persoonlijke verhaal, voor 13 december, doorgeven via: predikant.pknhetvierkant@gmail.nl

24 december: er zijn deze avond twee kerstnachtdiensten. De eerste kerstnachtdienst is om 20.00 uur in de kerk van Benningbroek en de tweede kerstnachtdienst is om 22.00 uur in de kerk van Wognum.

Omdat er maximaal 30 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn, dient u zich van tevoren op te geven via een intekenlijst. Deze lijst zal op zondag 6 en 13 december in de kerk van Wognum liggen. U kunt zich ook via ds. Peter van Ankeren opgeven (email/telefoonnummer: zie blz. 26, Wie Wat Waar).

25 december: ook voor deze (kerst)dienst dient u zich van tevoren op te geven. Ook hiervoor zal op 6 en 13 december een intekenlijst in de kerk van Wognum liggen of kunt u zich per mail of telefonisch opgeven bij ds. Peter van Ankeren. En ook hierbij geldt helaas een maximum van 30 mensen.

27 december: deze dienst zal, daags na Kerst, traditiegetrouw het karakter hebben van een top-2000 dienst. Via youtube zullen wij een aantal liederen uit deze top 2000 horen.

31 december: we sluiten het jaar af met een Oudjaarsdienst.

3 januari 2021: deze ochtend zal de dienst wat korter zijn dan gebruikelijk. Na de dienst willen wij elkaar veel heil en zegen toewensen voor 2021. Dit zal gebeuren onder het genot van een hapje en een drankje.

10 januari: op deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal, waarbij kinderen van harte worden uitgenodigd om mee te doen.

24 januari 2021: deze ochtend zal er een oecumenische viering zijn in de Hieronymuskerk. Samen met Hans van Engen zal ik in deze dienst voorgaan. Over het thema en verdere invulling van deze dienst is op dit moment nog niets bekend.

Uitbreiding onlinediensten op SweelinckTV

Vanaf nu wordt elke zondagavond de protestantse kerkdienst om 19.00 uur op SweelinckTV uitgezonden als herhaling van 's morgens.

De rechtstreekse uitzending op de **even maanden** om 10.00 uur 's morgens blijft evengoed bestaan. Let op: de eerste zondag van de maand om half tien!

Inspiratie

Ds. Peter van Ankeren

De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen, vertrouwend op een koningsster, zij wisten niet hoever (Lied 520)

Op mijn vroegere lagere school, de Johannes Postschool in Amstelveen, waar ik vanaf 1969-1975 leerling was, voerden we elk jaar rond Kerst een kerstspel op in de eigen klas. Eerst werden de rollen verdeeld over de verschillende leerlingen en dan moest de tekst worden ingestudeerd.

Voor mijn gevoel, maar het is al vele jaren geleden en dus kan mijn geheugen een beetje vertroebeld zijn ;-), oefende ik dagen en uren op mijn tekst. Tijdens de afwas moest ik dan voor mijn ouders de tekst opzeggen en zo leerde ik langzamerhand de tekst uit mijn hoofd.

Ik weet nog dat ik in de vijfde klas - groep 7 is dat nu - de rol had van een van de drie wijzen. Met een oud tafelkleed om speelde ik deze rol. Ik had van tevoren vele malen thuis geoefend met het lange zware tafelkleed om. En thuis ging het goed. Tijdens het kerstspel moest ik samen met de andere twee wijzen naar voren komen, terwijl het lied gezongen werd "De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen..."

We begonnen te lopen door de klas, en ik had nog amper een stap gezet of ik struikelde al over de punt van het tafelkleed dat ik om had. En daar lag ik, midden in de klas. Natuurlijk niet leuk. Maar de andere wijzen hielpen mij snel overeind en zo vervolgden wij onze weg door het lange klaslokaal op weg naar het kind Jezus in de kribbe.

En ook nu, in 2020, zijn wij in de Advent op weg naar het Kind in de kribbe. We bereiden ons voor op het Kerstfeest. Dat het een ander Kersteest zal worden dan andere jaren is wel duidelijk. Vanwege de corona-maatregelen zal er veel niet mogen. Maar laten we vooral kijken naar wat er nog wel mogelijk is. Dat kan door een keer boodschappen te doen voor iemand, die dat niet meer kan, iemand een keer op te bellen en te vragen hoe het gaat, een kaartje te sturen, voor iemand te bidden, een kaarsje

op te steken... Laten we elkaar niet vergeten en zo met elkaar gemeente van Christus zijn.

Ik wens u een goede Adventsperiode toe en een gezegend Kerstfeest.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Peter van Ankeren, mede namens Kees van Vliet.

*De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.*

*Zij hebben gevonden
het kind door God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.*

(Lied 520, vers 5 en 6).

KIND

Ds. Peter van Ankeren

Op de eerste Adventszondag zijn we begonnen met het Adventsproject van Kind op zondag: "Het beste nieuws". Jullie hebben thuis een Adventsboekje gekregen, dat hoort bij dit project.

Wat zou dat zijn: het beste nieuws?

Daar gaan we in deze Adventstijd steeds meer van ontdekken. We gaan op weg naar Kerst, het feest van de geboorte van onze Heer Jezus. In het boekje dat jullie hebben gekregen staat voor elke dag tot en met Kerst een verhaaltje, vaak ook met een opdracht. We hopen dat jullie dit boekje ook gaan gebruiken. Zo komen we dan met elkaar steeds dichterbij Kerst.

Elke zondag zien we in de kerk ook een bladzijde van een krant, de Adventsbode. Deze krant wil het beste nieuws brengen in deze tijd naar Kerst toe. Aan het begin van de kerkdienst horen jullie daar een stukje uit. Via de livestream van de kerk kunnen jullie dit volgen.

We hebben helaas moeten besluiten dit jaar geen kinderkerstfeest te organiseren. Dit heeft alles te maken met het coronavirus. Het is heel jammer, maar het is niet anders. Volgend jaar hopen we wel weer een kinderkerstfeest te kunnen organiseren. Namens de leiding van de kindernevendienst wens ik jullie een goede Adventstijd toe en een mooi Kerstfeest en straks een hele fijne kerstvakantie.

Kerkdiensten online

Peter van der Molen

Dit bericht is bestemd voor degenen die de kerkdiensten online bekijken op tablet of smartphone. Heb je wel eens last van onscherpe weergave van de beelden? Het kan aan de instelling op de tablet of smartphone liggen. Dat is eenvoudig aan te passen: klik tijdens de uitzending op het scherm; rechtsboven zie je dan drie puntjes onder elkaar. Klik daarop en bij het tandwielletje staat dan 'Kwaliteit'. Klik daarop en vink 720p aan. Als het goed is wordt het beeld dan scherper. Voor de laptop geldt: klik op het tandwielletje met instellingen als je uitzending bekijkt. En verder is de procedure hetzelfde.

Taakgroep Pastoraat

Ds. Peter van Ankeren

Bloemen

De afgelopen zondagen zijn de bloemen uit de zondagse viering gegaan naar:

Lia Kuijper, Cees Wijtman, Herman en Thea Borger, ds. Marijke Kraak, Christine Janssen, Roel en Arienne Brinkman en Hannelore Lamers.

Gedachteniszondag



Op 22 november j.l. hebben we in de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar - Gedachteniszondag/Eeuwigheidszondag - de namen van hen genoemd, die in het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden.

Na het noemen van elke naam werd door familieleden of iemand uit de vriendenkring of door de ouderling een kaars aangestoken op de Avondmaalstafel. De laatste kaars werd aangestoken in de gedachtenishoek, waarbij wij dachten aan al degenen, die niet genoemd werden, maar die nog steeds worden gemist.

Wij noemden de namen van:

Willem Rekvelt

20-07-34 / 10-01-20

Willem Saal

06-11-32 / 18-03-20

Gerhard Kelder

23-06-55 / 17-04-20

Willemina Hendrikx-Dekker

05-08-39 / 19-04-20

Catharina Saal-Gerlach

24-07-38 / 02-05-20

Johanna Mars

14-02-27 / 03-05-20

Anna Gerlach

24-07-38 / 17-07-20

Alida Ravensbergen-Jonker

21-01-28 / 04-11-20

Grietje Werkman

06-08-29 / 06-11-20

Georgine Antonia Loor-van Ravenswaaij

21-09-22 / 07-11-20

Lietje Tophoven

14-10-41 / 15-11-20

Dat zij geborgen mogen zijn in Gods liefde.

In memoriam

Grietje Werkman

Op 6 november j.l. overleed op de leeftijd van 91 jaar mevrouw Grietje Werkman. Lange tijd was zij een trouwe bezoeker van onze kerkdiensten, eerst in de kerk van Wognum, en later in de diensten op dinsdagavond in Sweelinckhof. Als ik op bezoek ging bij gemeenteleden in Sweelinckhof trof ik haar altijd aan in de zaal beneden. Zodra ik binnenkwam begon ze te zwaaien en hadden we even een gesprek, o.a. over de tijd dat zij in de huishouding werkte bij ds. Bos, een van mijn voorgangers.

Ze zal gemist worden, in de diensten en bij de gesprekskring op vrijdagochtend.

Dat zij mag rusten bij onze Heer. Wij wensen haar familie veel sterkte en Gods liefde toe.

Ds. Peter van Ankeren

Georgine Loor-van Ravenswaaij

Op 7 november 2020 overleed in het Wognumse verzorgingshuis Sweelinckhof mevrouw Georgine Antonia Loor-van Ravenswaaij. Zij werd geboren in Paramaribo op 21 september 1922. De eerste vijftig jaar van haar leven woonde ze grotendeels in Suriname. Daar trouwde ze en werden haar kinderen geboren: Glenn, Cecil en Astrid. Haar man overleed in 1960 en ze bleef achter met drie jonge kinderen.

Jaren later vertrok ze naar Nederland waar haar twee oudste zoons al naar school gingen. Het gezin werd herenigd en woonde in Berkhout. De laatste jaren van haar lange leven verbleef mevrouw Loor tot volle tevredenheid in een appartement in Sweelinckhof. 'Mijn paleisje', noemde ze het.

Bij het afscheid op 13 november in de kerk van Berkhout werd psalm 23 gelezen, die over de goede Herder. Steunende en beloftevolle woorden waren dat voor mevrouw Loor. Woorden waarnaar zij haar leven richtte, die ze uitdroeg en deelde met al wie ze ontmoette.

Haar leven was niet makkelijk maar ze had veel steun aan haar geloof. De kinderen vertelden: 'Ze leefde vanuit haar geloof, dat trok haar overal doorheen. Ze zei: "Iedereen krijgt zijn beproevingen, je moet blijven bidden. God zal je er altijd weer uithalen.'"

'Zeer bemoedigend' schreef ze bij het volgende gedichtje in haar tekstboek:

*Moed gehouden, 't hoofd naar Boven
't Leven is zo donker niet
voor de mens, die ook in 't lijden
's Vaders wijze liefde ziet.*

De hoofdstukken in dat geliefde tekstboek staan op datum. Bovenaan de datum van 13 november, de dag van het afscheid, staat door haar geschreven: mooie tekst. Als aanwijzing staat er: lezen psalm 31: 1- 18a. Daarna wordt stilgestaan bij deze zin uit die psalm: de tijden van uw leven zijn in Gods hand. Als je je bestaan daarop bouwt, leef je vanuit een sterk fundament.

De laatste jaren in Sweelinckhof was mevrouw Loor gelukkig in haar kleine wereld met haar Bijbel, haar tekstboek en andere literatuur. Goede woorden lagen op haar lippen. Zo bad ze herhaaldelijk hardop het Onze Vader, ook in de laatste weken. En zo liep ze aan de hand van haar Heiland totdat haar reis op deze aarde eindigde en ze welkom was bij Hem, bij wie alle tranen worden gewist.

We gedenken haar met eerbied en wensen haar nabestaanden troost en kracht toe.

Ina Broekhuizen-Slot

Lietje Tophove

In een oecumenische dienst, geleid door Hans van Engen en ondergetekende, namen we op donderdag 19 november j.l. afscheid van mevrouw Lietje Tophoven. Zij overleed op 15 november op 79-jarige leeftijd. Zij was de moeder van Arienne Brinkman, de schoonmoeder van Roel Brinkman en de oma van Quincy, Meike en Timo en de overgrootmoeder van Luuk.

Op 14 oktober 1941 werd zij geboren in Jakarta, in het toenmalig Nederlands-Indië, als vijfde kind in een gezin van zeven kinderen. In 1956 kwam zij naar Nederland, waar zij in 1963 trouwde. In dat huwelijk werden vijf kinderen geboren. In 1987 overleed dochter Marieka, wat haar veel verdriet heeft gegeven.

Zij was lid van de katholieke kerk. Via de diensten in de Engelbewaarderskerk in Hoorn en de vieringen op tv bleef zij verbonden met het geloof en met haar kerk. Katholieke gebruiken hadden voor haar een vaste en vertrouwde plaats, zoals het kruisje slaan voor het eten en het jaarlijks ontvangen van het palmtakje.

De laatste periode van haar leven woonde zij in Sweelinckhof.

In de dienst van 19 november hoorden we liefdevolle woorden vanuit de familie en lazen we 1 Corinthe 13, het bekende bijbelgedeelte over de liefde. Dit is waar het in het leven over gaat: geloof, hoop en liefde. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.

Met die woorden hebben we afscheid van haar genomen in een dienst waarin katholieke rituelen, zoals de absoute aan het eind van de dienst, een plek hadden en verzorgd werden door Hans van Engen.

Dat zij mag rusten bij onze Heer, in het vertrouwen dat niemand valt dan in Zijn handen. Wij wensen Arienne, Roel, Quincy, Meike, Timo, Luuk en verdere familieleden veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Ds. Peter van Ankeren

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

Dit is het laatste Klankbordstukje van dit jaar en uiteraard kijken we achterom. Geheel onverwacht en met enorme impact werd de wereld getroffen door het venijnige coronavirus en uiteraard heeft ook ons werk in de kerkenraad daaronder geleden. Veel vergaderingen gingen niet door, diverse kerkelijke activiteiten zijn geschrapt en bij het houden van kerkdiensten zijn wij voor grote uitdagingen gesteld.

Was het dan alleen maar kommer en kwel? Of zijn er wellicht toch ook nog positieve dingen te melden?

Ik durf te stellen dat wij ondanks de sterk verminderde sociale contacten toch nader tot elkaar zijn gekomen. En wij zijn inventief geworden. Inspelend op de maatregelen van de overheid en de uitwerkingen daarvan door de PKN hebben wij toch kerkdiensten kunnen organiseren, eerst in de katholieke Hiëronymuskerk en later in onze eigen kerk in Wognum. Met een livestreamverbinding zijn die ook buiten het gebouw te volgen. In aangepaste vorm hebben wij het avondmaal kunnen vieren. Van de startzondag, van de actie Schoenendoos en de Oogstdienst-Voedselbank hebben we een succes weten te maken. Met kaarten en andere attenties hebben we de gemeenteleden laten weten dat wij, ondanks alle beperkingen nog steeds een springlevende gemeente zijn. Een gemeente die met een warme belangstelling voor elkaar deze crisis overbrugt. De kerkenraad is ieder die daaraan zijn beste krachten gaf zeer erkentelijk.

Over een paar weken vieren wij het Kerstfeest, het feest van het Licht en van een nieuw begin. Nog even en we beginnen aan een nieuw jaar, waarin vaccins beschikbaar zullen komen en waarin alles hopelijk weer genormaliseerd wordt.

Namens de kerkenraad wens ik u een fijne Kerst en een goede jaarwisseling toe!



Geloof, Hoop en Liefde

De basis is een houten hart. De rand is van oasis met decoratie van nobilis en coniferengroen. In de rand staan vier kaarsen. Deze symboliseren de vier weken op weg naar het Kerstfeest. Als u goed van bovenaf het stuk bekijkt ziet u de kaarsen staan als een kruis. Het symbool voor ons geloof in God, maar ook in het Kind dat weldra geboren zal worden. Dat leidt ons naar de ster, het symbool van hoop. Hoop dat

het Kind dat binnenkort ter wereld komt zijn liefde verspreidt. Terug naar het hart. Het hart is gevuld met rode kerstballen. Het is voor ons allemaal, in meer of mindere mate, een roerig jaar geweest. Het rode hart is inmiddels een teken geworden in deze tijd, een teken van zorgen en omzien naar elkaar, maar ook dat

wij de liefde voor onze medemens, niet uit het oog verliezen. Laten wij deze periode zien als tijd waarin wij elkaar figuurlijk omarmen, met Liefde voor God en elkaar, het Licht dat ons pad naar Kerstmis verlicht en ons warm houdt. Dit hoop ik voor ons allen.



Klankbordje

Vijf Klankbord-vragen aan een gemeentelid

1. Hoe klinkt je naam?

Trijntje Irgolitsch. Ik ben vernoemd naar de stiefmoeder van mijn vader: Trijntje Koelemeij-Basjes. Lange tijd noemde iedereen mij Tiny Koelemeij. Pas toen ik voor mijn ulo-diploma een uittreksel uit het bevolkingsregister moest halen, kwam de naam Irgolitsch naar voren. Ik herinnerde me toen ook weer de dag dat mijn vaders broer Harry hem voor het eerst kwam opzoeken, dat gebeurde toen ik een jaar of tien, elf was. Vader was met zijn broer en twee zussen in de Eerste Wereldoorlog vanuit Graz in Oostenrijk met de kindertrein naar Nederland gebracht. Hun ouders waren overleden. Vader en zijn zus Frie kwamen in Sijbekarspel terecht. De andere broer en zus werden elders opgevangen, daar was geen contact mee.

Die broer woonde in Zeeland. Toen hij met vervroegd pensioen was gegaan, wilde hij

zijn broer Frans zoeken, die moest ergens in het noorden wonen. Op zijn brommertje croste ome Harry half Nederland af en bij gemeentehuizen informeerde hij naar personen met de naam Irgolitsch. In Wognum ging hij tanken bij garage Kuip aan de Oosteinderweg. Daar vroeg hij: 'Woont hier in de buurt een Irgolitsch?'



Vader zong in Wognum bij het koor en Kuip had die naam wel eens gehoord, dus hij antwoordde: 'Die woont in Sijbekarspel.'

Ik was thuis toen die vreemde en toch bekende man bij ons het pad op kwam. Wat leek hij op mijn vader! De broers hielden tranen met tuiten, ze hadden elkaar ruim veertig jaar niet gezien.

Later ging vader steeds meer zijn eigen achternaam gebruiken. Maar toch werd er over mij meestal gezegd: 'Da's 'r ien van Frans Koelemeij.'

Nu gebruik ik ook de naam Irgolitsch, want de naam van mijn vader is mij dierbaar.'

2. Naar welke klank luister je graag?

Naar klassieke muziek. Daar ben ik mee opgegroeid en ik ben ermee verder gegaan. Toen ik jong was, had mijn zus een transistorradiootje maar daar luisterde ik nooit naar. Vader had veel platen met klassieke muziek en die draaide hij zondags, dat vond ik prachtig. Na mijn trouwen ging ik op zangles bij de muziekschool in Hoorn en ik werd lid van de operettevereniging in Wognum. Na twee jaar vroegen ze me in Opmeer voor een rol, daar ben ik gebleven. Ook zong ik bij het koor Klein Begin. Naderhand kreeg ik zangles bij de Opmeerse muziekschool. Ik heb veel rollen in operettes gezongen, mijn eerste hoofdrol was in Die Lustige Witwe. En vanaf de oprichting, nu ruim dertig jaar geleden, zing ik bij het Opmeers Vocaal Ensemble.

3. Wat heb je graag op je bord?

Vis. Ja, dat eet ik wel twee of drie keer in de week. En van huis uit natuurlijk veel fruit: aardbeien, bessen, frambozen, appels en peren.

4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan op willen schrijven?

Hier mag je thuiskomen. Want ik zou de mensen willen laten weten dat dit een warme, fijne plek is, een gebouw waar je je thuis kunt voelen. Daar zouden veel meer mensen van kunnen genieten. Het geloof geeft me vertrouwen in de manier waarop je in het leven staat. Als ik ergens mee zit, bid ik en dan komt er rust en soms zomaar een oplossing.

5. Wie of wat is je klankbord?

Een vriendin en ook het ensemble. Daar heerst warmte en harmonie, als je binnenkomt is er belangstelling en de leden leven met elkaar mee.

Taakgroep Diakonaat

Ton Novotný

Na een aantal maanden stilstand heeft de taakgroep nu weer enkele malen vergaderd. Door allerlei corona-beperkingen konden tal van acties helaas niet doorgaan. Dat weerhoudt ons er niet van om toch alvast plannen te maken voor 2021 waarbij de toestand hopelijk weer genormaliseerd gaat worden. Het huidige jaardoel WarmThuis, een instelling voor dementerenden in Zuidermeer, zal worden gecontinueerd in 2021; de tot nu toe verzamelde collecteopbrengsten worden gewoon doorgeboekt. Er zijn ook een aantal acties in 2021 voor dit jaardoel bedacht. De jaarrekening 2019 is afgerond, de begroting 2021 ingediend. Het diaconie collecterooster voor volgend jaar is opgesteld en daarbij is tweemaal een avondmaal met kinderen gepland. Ondanks teruglopende collecteopbrengsten door minimaal kerkbezoek heeft de diaconie besloten om met een vast bedrag van € 50,- de geplande collectiedoelen te blijven ondersteunen. Wij bedanken de gemeenteleden die hiervoor een bijdrage op onze rekening NL 19 RBRB 0825 0203 87 hebben overgemaakt.

Hulp nodig?

Als u door de huidige omstandigheden tegen problemen aanloopt dan kunt u contact opnemen met de diaconie via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com en wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kan en u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het bij ons melden.

Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania

Kerkbalans 2021.

In januari a.s. krijgt u de Kerkbalans-envelop in de bus en wordt van u een toezegging verwacht van de bijdrage die u aan de kerk wil geven. En u weet dat onze begroting er de komende jaren er niet geweldig voor staat. Dus elk beetje meer dat u kunt bijdragen is welkom.

Het thema voor Kerkbalans 2021 is: **Geef vandaag voor de kerk van morgen**. Je geeft dus geld voor de toekomst. Wij willen graag kerk op het dorp blijven. Daar levert u niet alleen een bijdrage voor maar dat zou het hele dorp moeten doen. Met een beetje uitstraling van onze kant zou dat moeten lukken.

Collectes in deze Coronatijd

Verrassend is de opbrengst van de collectes tijdens de kerkdiensten. Het bezoek is minimaal maar de bijdragen zijn best goed. Wij willen u daarvoor hartelijk dankzeggen. En degene die thuis de diensten volgen een bijdrage overmaken op het bekende banknummer kan ook altijd.

Livestream-team

Heeft u al eens onze kerkdiensten gevolgd via de livestream? De link kunt u vinden op de website van onze kerk. We krijgen regelmatig complimenten voor de uitzendingen. Er blijft altijd iets te wensen over maar met de beperkte middelen wordt een goede indruk van de dienst verzorgd. Ook krijg je beelden uit de kerk (niet van de aanwezigen) te zien en daarmee wordt het geen statisch geheel. Het team dat dit verzorgt mag dan ook best een compliment hebben voor haar werk. Want het vergt veel voorbereiding en tijd. Daarom is het leuk dat het door anderen gewaardeerd wordt. Ga zo door.



Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

Datum	Bedrag	Doel	Kerk
25 oktober	€ 50,-	Esdégé-Reigersdaal, De Vlinders	€ 34,15
1 november	€ 40,-	Nederlands Bijbelgenootschap	€ 26,25
8 november	€ 72,25	Actie Schoenendoos	€ 42,25
15 november	€ 100,-	Rode Kruis	€ 20,50
22 november	€ 50,-	Hulpverlening Westfriese kerken	€ 28,60
29 november	€ 33,-	Diaconie	€ 33,50
6 december		Dorcas	
13 december		Hospice Dignitas	
20 december		Unicef	
24 december		Warm Thuis	
25 december		Kinderen in de knel	
27 december		St. Leergeld, WF	
31 december		Wilde Ganzen	
3 januari		Warm Thuis, jaardoel	
10 januari		Diaconie	
17 januari		Exodus, afd. Alkmaar	
24 januari		Warm Thuis / RK par.	
31 januari		Amnesty	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09 RABO 0371 6060 20 onder vermelding van: *Collectemunten voor naam en adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

Reuring

Respect is reuring...

In de afgelopen tijd komt het woord respect steeds vaker bij mij bovendrijven.

Waarom is dat toch dat:

- mensen uit een kerk volledig negeren om niet met zoveel mensen bij elkaar te komen
- er toch (thuis) anti-coronafeestjes worden gehouden
- er een president niet herkozen wordt en zich laat installeren als herkozen president
- er een president niet wordt herkozen en dat niet accepteert en het over fraude heeft
- mensen het (on)geloof van anderen niet accepteren
- er complottheorieën de wereld in worden gestuurd
- jonge kinderen messen bij zich dragen
- rijk en arm steeds verder van elkaar worden verwijderd
- discussies over het verleden en het overschrijven van geschiedenis naar heden
- vul zelf maar in...

Heb uw naaste lief als uzelf. Ben ik mijns broeders hoeder? Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Hoezo de splinter in andermans oog terwijl je zelf er een balk in hebt zitten...

Het moet me maar eens van het hart: waar is het respect voor elkaar? Is het niet eens tijd dat we weer respect eren? Uitspreken naar elkaar dat we elkaar nodig hebben; hoe we zijn, wie we zijn en wat we ook doen. Mogen we geen fouten meer maken of zo? Natuurlijk wel!

Respect is respect eren: hoog houden en uitvoeren dus. Verander de wereld en begin bij jezelf.

Hartelijke groet,
Alex Kooi, 06-22809135

Van de redactie

Op de website van de protestantse kerken in Nederland (www.protestantsekerk.nl) staat een actueel artikel van de hand van Ds. René de Reuver, scribe van de generale synode. Wij delen dit graag met u.

'Als kind al volwassen en als volwassene afhankelijk als een kind.'

Deze woorden van Shadi Haddad raakten me toen ik in juni voorging in de Wake voor Vluchtelingen in Kerk en Buurthuis Bethel in Den Haag.

Shadi is vluchteling. Drie-en-een-half jaar geleden vluchtte hij met zijn gezin uit Syrië. Daar was hij actief lid van de Antiocheens Orthodoxe Kerk. Hij had een goed lopende boekwinkel. De oorlog dwong hem zijn gezin te vluchten. Na omzwervingen kwamen zij in Nederland.

De Wake voor Vluchtelingen in Bethel, de plek waar vorig jaar het kerkasiel plaatsvond, had als thema vluchtelingenkinderen. We hoorden verhalen van kinderen op de Griekse eilanden en van organisaties die zich inzetten voor de rechten van kinderen. Partners van Kerk in Actie in Griekenland doen hun best om kinderen menswaardig op te vangen.

Shadi vertelde wat hij met eigen ogen had gezien. Hoe kinderen door de oorlog in Syrië in één klap volwassen werden omdat ze dingen zagen die je zelfs als volwassene nooit wil meemaken. En hoe volwassenen bij een bombardement alles kwijt raakten en werden getekend aan lijf en leden. In een klap werden zij arm of gehandicapt, zo afhankelijk als een kind.

Van migrant tot naaste

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. Ook zij zijn, om het klassiek te zeggen, 'van kindsbeen af' geschapen naar Gods beeld. Voor God telt elk mens.

Binnenkort, op 18 december, is de jaarlijkse internationale dag van de migrant. Let wel: niet van de migratie, maar van de migrant! Migratie is een verschijnsel; een migrant is een mens. Deze dag stelt de migrant als mens centraal.

De Protestantse Kerk komt op voor een Europees migratiebeleid dat de internationale verdragen rond mensenrechten en de rechten van vluchtelingen en kinderen respecteert. Dat is nu actueler dan ooit. Binnenkort onderhandelen de landen van de Europese Unie over het migratiebeleid van ons continent voor de komende periode. In Griekenland zien we hoe het mis kan gaan als deze verdragen met voeten worden getreden. Als mensen die al in Europa zijn worden teruggestuurd. Als rubberbootjes achter kustwachtschepen worden terug gevaren naar Turkse wateren. Als volwassenen en kinderen in mensonwaardige omstandigheden in koude tentjes worden gehuisvest, zonder voldoende stromend water, waardoor ze zich in zee moeten wassen. Als een vader die zijn kind voor zijn ogen zag verdrinken wordt aangeklaagd vanwege medeplichtigheid aan de dood van zijn kind terwijl hij niet anders kon dan machteloos toekijken.

In de adventstijd denken we aan de komst van Christus. Als we het evangelie van Mattheüs opslaan dan lezen we in het tweede hoofdstuk al over een rauwe werkelijkheid van onderdrukking en kindermoord. Jozef en Maria vluchten met hun baby naar Egypte. Misschien heeft dit hele 'avontuur' Jezus wel getekend voor de rest van zijn leven. Verderop, in Mattheüs 25, vertelt Jezus in een aangrijpend verhaal hoe beslissend het is wat je doet of nalaat aan de meest onaanzienlijke van zijn broeders en zusters. Wat je voor hen doet of nalaat heb je Mij gedaan, zo stelt Hij. Wat zou Jezus hierbij gevoeld hebben. Zou Hij hebben teruggedacht aan hoe Hij zelf vluchteling was in Egypte?

Agenda

december

10 TG Diaconaat, bij Ton Novotný thuis

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In kerkdiensten, bij andere kerkelijke activiteiten kunnen opnames worden gemaakt en geplaatst in Klankbord, op website, Facebook-pagina Vierkant Samen. Als u hier bezwaar tegen heeft, neem dan contact op met een van de redacties.

Dit jaar bleven deuren gesloten terwijl we ze veel liever wijd open zouden zetten, zeggende: 'Kom 'r in en gaan effies zitte!' Er komen minder mensen aan de deur en als ze aanbellen, blijven ze op een afstandje staan. Niet iedereen stapt zomaar over de drempel.

Ik hoop van harte dat we in 2021 alle deuren weer gewoon open kunnen doen en kunnen zeggen: 'Welkom!'.

Deure

In 't lieve leven doen je
heël wat kere deure open
en je vinde nuwe ruimte
nuwe wege om te lopen.

Aarz'lend staan je op de drumpel
en je denke: 'Zal 't gaan,
zal 't lukke, zal 'k 't kenne,
zal d'r ientje naast me staan?'

Maar as je wat ouwer worre
valle ok veul deure dicht
soms heël zachies, soms met kracht en
soms den dove klank en licht.

'k Hoop dat je in 't nuwe jaar weer
heël wat deure open douwe
steek je hand uit, waag de stap met
goeie moed en vol vertrouwen.

Klankbord

Bedankje

Geachte redactie,

Ik wil iedereen uit de gemeente Het Vierkant hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en andere leuke attenties, die ik in deze bizarre corona tijd heb gekregen. Het maakte een dag bijzonder, nogmaals dank voor alles, vriendelijke groet,

L. Kuijper-Pietersma,
Benningbroek

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2020 - 2021

Jaargang 34	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf
4	24 januari 2021	1 februari 2021
5	14 maart 2021	22 maart 2021
6	2 mei 2021	10 mei 2021
7	27 juni 2021	5 juli 2021

Corona-collectie, West Fries Archief

Eerder dit jaar kwamen er drie extra edities van Klankbord uit. Met daarin vooral verhalen van gemeenteleden over wat de coronapandemie voor hen en hun naasten betekende. In overleg met de kerkenraad is besloten kopieën van deze extra uitgaven aan het Westfries Archief over te dragen. Dit naar aanleiding van hun oproep om de invloed van corona op het dagelijks leven in kaart te brengen. Een tijdsbeeld vastleggen voor de toekomst. De redactie heeft alle schrijvers om toestemming gevraagd om ook hun bijdrage, eventueel anoniem, aan het Westfries Archief over te dragen. Het was fijn te ervaren dat niemand bezwaar had. Alle schrijvers bedankt, namens het Westfries Archief. Men beschouwt deze drie nummers van Klankbord als een waardevolle aanvulling op hun 'corona-collectie'.

Kerstbrunch en -diner

Annulering kerstactiviteit

Vanwege de huidige maatregelen heeft de werkgroep kerstmarkt helaas deze week moeten besluiten om ons geplande kerstdiner op zaterdag 12 december te cancelen.

De huidige maatregelen m.b.t. het coronavirus zullen nog enige tijd van kracht blijven.

Wij vinden het zeer jammer om dit besluit te nemen maar willen ons graag aan de maatregelen houden om het coronavirus te bestrijden.

Onze werkgroep kijkt of wij in het voorjaar 2021 een activiteit binnen de dan geldende maatregelen kunnen organiseren.

Voor nu blijf gezond,

Hannelore Lamers, Carolien Schalkwijk, Ansjie Licht, Peter van Ankeren en Gemma Wagenaar.

Maak ons, Heer,
tot werktuig van uw vrede,
zodat wij liefde schenken
waar de haat regeert
en veel vergeven
waar mensen worden
gekrenkt,
zodat wij vrede stichten
te midden van onenigheid
zodat we licht ontsteken
in de duisternis
en vreugde verspreiden
waar droefheid woont.

Aurelius Augustinus

Wie wat waar

In het Klankbord op papier vindt u meer informatie over

Kerkenraad

Taakgroepen

Vertrouwenspersonen

Kerken en koster

Vervoer naar de kerk

Kinderoppasdienst

K!ND

Organisten

Lectoren

4Cantorij

Bezoekgroep

Amnesty International

Stichting Opkikker

Licht

Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten
de morgen breekt aan.

Toen de zon aan de slag kon
ging het donker verdwijnen
mocht de aarde verschijnen
dat begon met de zon.



Kijk dan en zie maar
maak het licht levend
word zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar.

Karel Eykman
Uit: Ik wou dat ik een vogel was