

Klankbord

Protestantse Kerk



Protestantse Gemeente

Het Vierkant



2019

jaargang 32 - nummer 3
december - februari

Kerkenraad

*Predikant:

ds. Peter van Ankeren [0229-506874 - dspeter1963@gmail.com

*Voorzitter:

Rens Opbroek [591502 - opbroekbadoux@ziggo.nl

*Scriba:

Nellie Entius [755030 - scriba@protgemwognumbsn.nl

Taakgroepen

*Pastoraat:

Barbara Donker [571335, Cobi Louissen [572642

Tiny Vlaar [599144, Gemma Wagenaar [571072

Bernice Zuidhof [572331

*Diaconaat:

Voorzitter: Alex Kooi [219109;

Henny Dubbeldam [572122, Ton Novotný [757822

Penningmeester: Rens Opbroek [591502;

Thea Borger [572511, Anneke van Eck [571797

*Financiën & Beheer:

Voorzitter: Jan Hania [572467; Hilly Kool [573640

Penningmeester, Ledenadministratie: leden@protgemwognumbsn.nl

Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Wognum [573057

Adviseur: Rogier Smit [578787

Boekhouder: Herman Borger [572511

Bankrekening

*NL09 RABO 0 371606020 en NL86 RABO 0 362050910

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

*NL19 RBRB 0 825020387

t.n.v. Diaconie PKN-Gemeente Wognum/BSN

Kerken en koster

*Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum [574162

Hannelore Lamers [578676 - 06-10631859

*Kerkelaan 10, 1654JP Benningbroek

Cees, Annie Wijtman [591371

*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel

Sam Vlaar [590555

Kerkdiensten

Iedere zondag kinderoppas in de kerk.

derde adventszondag 16 december 19.00 Sijbekarspel

Oecumenische kerstsamenzang, Koor Echo met Karin Tonkes
pastor Jan Verbruggen, ds. Peter van Ankeren
Organist: Peter Zwart
Ouderling: Tiny Vlaar - Lector: Gert Oerlemans

vrijdag 21 december 19.00 Wognum *Kinderkerstfeest*

Kinderen, leiding K!ND, Koor: ouders, inwoners Benningbroek
ds. Peter van Ankeren - Organist: Arjen de Boer

zaterdag 22 december 10.30 Sweelinckhof

Oecumenische *kerstuiering* van Schrift en Tafel
Sweelinckkoor met Marja Borst
ds. Peter van Ankeren, pastor Fred Deen

vierde adventszondag 23 december 10.00 Benningbroek

ds. Elsbeth Gruteke - Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Barbara Donker - Lector: Pieter Gorter

maandag 24 december 22.00 Wognum *Kerstdienst*

Zanggroep *Full House*
ds. Peter van Ankeren - Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Gemma Wagenaar - Lector: Koos Taanman

dinsdag 25 december 10.00 Wognum *Kerstuiering*

4Cantorij met Peter van Troost
Anas Khadem Al-Jamie, gitaar, zang
ds. Peter van Ankeren - Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Cobi Louissen - Lector: Barbara Donker

zondag 30 december 10.00 Wognum Top-2000-dienst

Steve Langreder, Teije Bartstra, zang, muziek
ds. Peter van Ankeren - Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Barbara Donker - Lector: Gert Oerlemans

maandag 31 december 19.00 Wognum Oudjaarsdienst
Ina Broekhuizen - Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Bernice Zuidhof - Lector: Koos Taanman

zondag 6 januari 10.00 Benningbroek Nieuwjaarsgroet
Ina Broekhuizen - Organist: Arjen de Boer
Ouderling, Lector: Bernice Zuidhof

zondag 13 januari 10.00 Wognum

K!ND

ds. Peter van Ankeren - Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Barbara Donker - Lector: Koos Taanman

zondag 20 januari 10.00 Sijbekarspel Muziekdienst

ds. Peter van Ankeren

Ouderling: Cobi Louissen - Lector: Gert Oerlemans

zondag 27 januari 10.00 Wognum Oecumenische dienst

ds. Peter van Ankeren - Organist: Christine Janssen

Ouderling: Gemma Wagenaar - Lector: Pieter Gorter

dinsdag 29 januari 19.00 Sweelinckhof

Ina Broekhuizen

zondag 3 februari 10.00 Benningbroek

pastor Louise Kooiman - Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling, Lector: Bernice Zuidhof

zondag 10 februari 10.00 Wognum

K!ND

ds. Peter van Ankeren - Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Barbara Donker - Lector: Koos Taanman

Meditatie

ds. **Peter van Ankeren**

Het gebeurde een paar jaar geleden.

Mensen die mij inmiddels kennen, weten dat ik wel iets heb met - de sfeer van - *Kerst*.

Nadat Sint Nicolaas ons land had verlaten, gingen wij op kerstbo-menjacht. Als je er vroeg bij bent, heb je immers de grootste keuze. Ook dat jaar kwamen we met een mooie boom thuis, waar we overigens nog een flink stuk vanaf moesten zagen om hem passend te maken voor onze woonkamer.

Maar... de boom heeft er toen maar 1 dag gestaan.

Want onze katten, die we toen net uit het asiel hadden gehaald, bleken dol te zijn op deze kerstboom. Een blik op de boom was voldoende om erop af te rennen, met gezwinde spoed naar bo-ven te klimmen, waar je natuurlijk een prachtig uitzicht over de woonkamer hebt, heerlijk kunt liggen op de brede takken.

Na 1 dag werd de kerstboom verhuisd naar mijn studeerkamer. We moesten ons in de woonkamer behelpen met een alterna-tieve *design*-kerstboom van... hout.

(Inmiddels zijn de katten gewend aan echte kerstbomen, er staat dit jaar een echte boom.)

Een heel klein drama. Zeker als je het in perspectief plaatst van wat er allemaal in onze wereld aan de hand is. Dan is de term 'drama' voor bovenstaande katten-perikelen totaal misplaatst. Mensen hebben in onze wereld te maken met oorlogen, natuur-rampen, ontvoeringen, onderdrukking, hongersnood,

mishandeling, ziekte, misbruik, ... Soms ver weg, maar soms ook schrikbarend dichtbij. Midden in die wereld vieren we elk jaar het *kerstfeest*. Het feest van de komst van Jezus in onze wereld. Het licht dat in onze wereld komt. Jezus die met zijn boodschap van geloof, hoop en liefde ons een andere weg wil wijzen.

Maar in onze wereld zien we veel duisternis. Dat kan ons wel eens naar de keel vliegen. Lichtpuntjes zijn soms moeilijk te ontdekken. Juist daarom is het belangrijk dat we *Kerst* vieren, als lichtpunt, dat ons ook de moed inspreekt om verder te gaan. Verder, om een manier te vinden met problemen, tegenslagen die wij in ons leven tegenkomen, om te gaan.

Verder, om ook onze handen uit de mouwen te steken: in deze wereld handen en voeten geven aan de boodschap van onze Heer.

Kerst mag voor ons een lichtpunt zijn. De Heer vraagt onze kaarsen bij wijze van spreken aan zijn Licht aan te steken, zodat wij zijn boodschap verder uit kunnen dragen aan de mensen, dichtbij en verder weg.

Ik moet u zeggen, dat we na een aantal dagen gewend waren aan een houten kerstboom. Van tegenslagen kun je creatief worden. Dat geldt soms ook als het gaat om de echt belangrijke zaken in ons leven. Met geloof, hoop, liefde, flexibiliteit, creativiteit, relativering en (indien gepast) een dosis humor, kunnen we echt niet alle problemen in ons leven oplossen. Maar je kunt er wel anders tegenaan kijken en we worden gemotiveerd de moed niet op te geven.

Die boodschap wil het Kind in de kribbe ook aan ons geven.
Een boodschap die Hij later in zijn leven in woorden en daden uitdraagt.

Een boodschap die ook doorklinkt in zijn lijden en sterven en opstanding op de *paasmorgen*.

Geef de moed niet op! Geef het licht niet op!

Wij als pastoriebewoners, Kees van Vliet en Peter van Ankeren, wensen u een gezegend/zalig *kerstfeest* toe!

Bij de diensten

ds. **Peter van Ankeren**

Kunstdienst

Er was 2 december de kunstdienst. Tonny Badoux had een beeld meegenomen, dat door haar was gemaakt. Dit beeld drukte voor haar iets uit van de vastberadenheid die zij in Ruth zag (bijbelverhaal van die ochtend). Zij vertelde over het proces van een ruwe steen tot het uiteindelijk gereed komen van het beeld. Welke afwegingen maak je, welke keuzes maak je daarbij? Welke afwegingen, keuzes heeft Ruth gemaakt in haar leven? Welke keuzes maken wij in ons leven? Deze vragen stonden centraal in de dienst op deze eerste adventszondag. Fijn als u er was. Het was mooi om te zien, dat er ook een aantal mensen van buiten onze gemeente op afgekomen was (o.a. naar aanleiding van het krantenartikel over deze kunstdienst in het Noordhollands Dagblad).

Voorgaan in de doorlopende viering in Den Haag

Op woensdag 28 november ben ik voorganger geweest in deze doorlopende viering. Ik schreef op *Facebook*: *Van 10.00 uur tot 11.00 uur voorgaan in de doorlopende viering (kerkasiel) in*

Den Haag. Een indrukwekkende ervaring om hieraan mee te doen. Met een klein groepje mensen zaten wij daar, eerst drie, later zeven mensen. Tijdens dat uur, waarin we met elkaar gezongen hebben en gelezen (het verhaal van Jozef uit Genesis 37) en gebeden, zijn we ook kort in gesprek gegaan over wie je familie is. Mooie, kwetsbare gesprekken ontstonden.

Op **derde adventszondag 16 december** hebben wij geen ochtenddienst. Er is 's avonds dienst in de kerk van Sijbekarspel: de oecumenische kerstsamenzang. De dienst begint om 19.00 uur. Deze wordt voorbereid met Tiny Vlaar, pastor Jan Verbruggen en ondergetekende. Het koor Echo zal medewerking verlenen.

Dinsdag 18 december is de jaarlijkse oecumenische *kerstuiering* van de Ouderenbond in onze kerk in Wognum. Samen met pastoor Fred Deen mag ik deze dienst leiden. Daarna is er een gezellig samenzijn en een broodmaaltijd in café Stam.

Vrijdag 21 december vieren we samen met de kinderen en de leiding van K!ND het *kinderkerstfeest*.

Het kerstverhaal is, net zoals vorig jaar, geschreven door Kees van Vliet. De titel is "Het kerstverhaal van Ruben, Mirjam en ... Daniel". De kinderen worden uitgenodigd om mee te doen. Muzikale medewerking is van een koor, dat samengesteld is uit ouders en inwoners van Benningbroek.

Zaterdag 22 december komen we elkaar in oecumenische *setting* tegen bij de *kerstuiering* in Sweelinckhof. Pastoor Fred Deen en ds. Peter van Ankeren gaan in deze viering voor. We zingen bekende kerstliederen. Het Sweelinckkoor met Marja Borst zal voor en met ons zingen.

Vierde adventszondag 23 december. Ds. Elsbeth Gruteke zal in ons midden voorgaan. Zij is inmiddels geen onbekende meer. Ik wens u samen met haar een inspirerende ochtend toe in de kerk van Benningbroek. Zelf ga ik deze ochtend voor in de Protestantse Gemeente Midden-West-Friesland.

Maandag 24 december verwelkomen we de *close harmony* groep *Full House* in ons midden. Fijn dat zij weer meedoen aan een van onze diensten.

Deze *kerstnachtsdienst* begint om 22.00 uur. De deuren van de kerk in Wognum gaan om 21.30 uur open. Vanaf 21.50 uur zingen we alvast een aantal kerstliederen.

Dinsdag 25 december, eerste kerstdag, komen we bij elkaar in de kerk van Wognum. De 4Cantorij met Peter van Troost doet mee, evenals Anas Khadem Al-Jamie. U heeft hem al kunnen horen o.a. in de muziekdienst in november. Ook zal een aantal Syrische bewoners uit Wognum aanwezig zijn in onze *kerstviering*.

Zondag 30 december Top 2000 dienst. Hieraan doen Steve Langreder, Teije Bartstra mee met muziek, zang. De dienst is voorbereid door Arienne Brinkman, Renate Boden en Peter van Ankeren. U zult in deze dienst (Thema: *Tijdloze muziek uit de top-2000*) verschillende liedjes horen uit die top-2000. Daarnaast is er samenzang uit ons Liedboek.

Voor de overige diensten verwijs ik u naar het overzicht van de kerkdiensten op blz. 3, 4..

Via *Facebook/website/dorpsbladen/liturgieën* wordt u op de hoogte gehouden van de invulling van de oecumenische viering op **zondag 27 januari**.

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

* Zoals bekend is er afscheid genomen van de 76 classes van de Protestantse Kerk in Nederland. Er zijn 11 nieuwe classes gevormd, onze gemeente valt onder de classis Noord-Holland met ds. Peter Verhoeff als classispredikant. Hij komt op 4 december met ons kennismaken tijdens de grote kerkenraadsvergadering. Een dag eerder gaan wij met enkele vertegenwoordigers van de kerkenraad naar een bijeenkomst in Hoogkarspel, belegd door de nieuwe classis Noord-Holland. Onderwerp zal zijn: verkennen van mogelijkheden tot samenwerking met een aantal buurgemeentes.

* Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers, zonder hen zou het allemaal niet kunnen draaien. Daarom zijn we zuinig op hen. Er is contact gelegd met *Up-a-Tree*, een professionele organisatie die *training* en ondersteuning geeft. In het voorjaar beleggen we voor de vrijwilligers een bijeenkomst, waarbij *Up-a-Tree* voor de begeleiding zorgt. Doel is het motiveren van vrijwilligers, de juiste man/vrouw op de juiste plaats, alles eruit halen wat erin zit. Ook: hoe om te gaan met de dingen die je zoal tegenkomt in het vrijwilligerswerk.

* Bij ons is het gelukkig nog niet voorgevallen, maar stel dat er iets gebeurt waarbij een vertrouwenspersoon ingeschakeld moet of kan worden. Wij hebben een vrouw en een man bereid gevonden om als zodanig op te treden. Nadere details volgen.

* De kerkenraad heeft op 13 november een bezinningsbijeenkomst gehouden die door iedereen als zeer waardevol werd ervaren. Aan de hand van een voorwerp vertelde ieder wat geloof voor hem of haar betekent. Daarna is gediscussieerd over het nieuwe Beleidsplan 2019-2023. Naast dit plan zullen ook de Plaatselijke Regelingen worden vernieuwd.

* Nieuwe ambtsdragers, die daarmee automatisch lid werden van de kerkenraad, zijn verwelkomd. Er is afscheid genomen van enkele vertrekkende ambtsdragers, onder dankzegging voor hun inzet en inbreng.

De scriba van de kerkenraad en de voorzitter van de taakgroep diaconaat hebben beiden aangegeven volgend jaar te willen stoppen. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar opvolgers. Wanneer u zich daarvoor kandidaat wil stellen of daarvoor iemand weet, horen we dat graag.

* De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de *privacy*-wetgeving blijft de aandacht vragen. Hoe komen we tot een juiste invulling van de wet, zonder te verzanden in een situatie waarin wij er zijn voor de regels in plaats van andersom? Na een aantal sessies en voorstellen zijn we nu zover dat er een handzame regeling is ontstaan die in de praktijk uitvoerbaar is. De uitkomst is vastgelegd in een protocol, dat onder uw aandacht wordt gebracht.

Nog even, dan is het al 2019. De kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar!

Gegevensbescherming

Peter van der Molen - leden@protgemwognumbsn.nl.

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook wel de Europese *privacy*-verordening genoemd. Vanaf dat moment is er één *privacy*-wet voor de hele Europese Unie, die in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt.

Het gaat over persoonsgegevens van u, opnamemateriaal waarop u kunt voorkomen. Gebruik hiervan moet een gerechtvaardigd belang dienen voor het gemeente-zijn.

*** Welke gegevens heeft de Gemeente Het Vierkant**

De normale persoonsgegevens van een lid van bijvoorbeeld een vereniging: achternaam, doopnamen, adres, geboorte-, doop-, huwelijksdatum, kerkelijke inschrijving (belijdend lid, dooplid, meegeregistreerde), geslacht, weduwe of weduwnaar.

Deze gegevens zijn opgeslagen in het LedenRegistratie systeem van de Protestantse Kerk (LRP). Wijziging van deze gegevens worden aan het LRP doorgegeven door de burgerlijke gemeente van uw woonplaats (verhuizing, huwelijk, overlijden).

Wilt u precies weten wat er in het LRP over u staat, vraag dat dan aan de ledenadministrateur: leden@protgemwognumbsn.nl.

*** Gebruik van opnames**

Op onze website, Facebook, in Klankbord, Wegwijs laten wij zien welke activiteiten er plaats vinden binnen of rondom onze gemeente. Vaak via foto's, bijvoorbeeld tijdens deze activiteiten of in kerkdiensten. Ook u kunt op deze foto's te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de foto's. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden of derden schade kunnen ondervinden. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat beeldmateriaal van u op internet verschijnt. U kunt dat aangeven bij de webmaster: webmaster@protgemwognumbsn.nl, of bij een van de kerkenraadsleden.

Verder zullen wij bij elke gelegenheid informeren, dat er opnames gemaakt kunnen worden en waarvoor ze gebruikt worden. Dit alles om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm voor het gebruik van *privacy*gevoelige persoonsgegevens.

*** Opnames gemaakt door andere gemeenteleden**

Het kan voorkomen dat andere gemeenteleden opnames maken van u tijdens een dienst of een activiteit. Meestal overleggen deze gemeenteleden met elkaar over het maken en gebruik van deze beelden.

*** Zorgvuldig**

De Protestantse Gemeente Het Vierkant wil voor alle gemeenteleden een veilige omgeving zijn. Daarom zal er met de nodige zorgvuldigheid worden omgaan met uw persoonsgegevens die alleen "binnenskamers" worden verstrekt, niet aan derden worden afgegeven.

*** Brochure**

Toelichting op het gebruik van opnames op de website van de overheid. Deze brochure kunt u lezen en downloaden via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/2017-11_stappenplan_avg_online_v2.pdf

Deze link zal ook op de website van de kerk worden gepubliceerd.

Gemeenteberaad

Nellie Entius, scriba PKN Het Vierkant.

4 november 2018

Jan Hania heet alle aanwezigen van harte welkom.

Hij feliciteert het kostersechtpaar Kees en Annie Wijtman, dat binnenkort 50 jaar getrouwd is.

Er zullen vier onderwerpen behandeld worden:

* ds. Peter van Ankeren licht de viering van het **Avondmaal** toe. Hij opent met een gedicht van Ida Gerhardt:

Zondagmorgen

*Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.*

Vervolgens stelt hij vragen over de praktische viering van het Avondmaal:

1. Volgens de kerkorde moet er minimaal vier keer per jaar Avondmaal worden gevierd. Wij vieren dit vijf keer (inclusief *Witte Donderdag*). Vinden we dit voldoende of moet het vaker? De meeste aanwezigen vinden het voldoende, een enkeling meer of minder.

Voorgesteld wordt het ook in de Adventstijd een keer te vieren.

2. Altijd staande in een kring of afwisselen met zittende viering? De voorkeur gaat uit naar staande in een kring, omdat je elkaar dan aankijkt, dat geeft meer verbondenheid. Bij grote drukte kan gekozen worden voor lopende viering, omdat er dan niet genoeg ruimte is voor een kring.

3. Kinderen actief mee laten werken bij het Avondmaal?

Men vindt dit zeer positief. Het hoeft niet altijd, maar wel bij een dienst met K!ND.

4. Tafelgebed altijd hetzelfde of variëren?

Voorgesteld wordt meer interactie met de gemeente, dit versterkt de saamhorigheid.

Suggesties:

- Het gehele gebed aan de tafel uitspreken (ds. Van Ankeren is goed verstaanbaar, ook zonder microfoon).
- Er moet voldoende wijn in de beker zijn.
- Het brood vooraf in vieren snijden.

Jan Hania geeft toelichting op de volgende onderwerpen. Daarbij volgen de opmerkingen, suggesties:

*** Digitale presentatie van de liturgie.**

De letters moeten groter, dan is het voor iedereen leesbaar.

De muziknoten aan de vervolg-coupletten toevoegen.

Het overzicht van de gehele dienst tonen.

Er zullen ook altijd gedrukte exemplaren beschikbaar moeten zijn, mede vanwege de mededelingen die men thuis moet kunnen nalezen.

In de kerk te Zaandijk heeft men al meer ervaring met digitale presentatie. Goed om hier eens te kijken.

Minder liturgieën betekent ook minder drukkosten.

De volgende zondagen in Benningbroek proberen we het nogmaals uit.

*** Klankbord digitaliseren.**

Als meer leden Klankbord via de mail willen ontvangen, levert dat een behoorlijke besparing van de printkosten op. Aangezien er in 2019 een nieuw kopieerapparaat moet worden aangeschaft is het van belang te weten welke capaciteit deze moet hebben.

Minder kopiëren is ook goed voor het milieu.

Er wordt nogmaals gevraagd of men Klankbord digitaal wil ontvangen, met daarbij de opmerking dat er altijd gedrukte exemplaren in de kerk voorradig zijn. Er zijn regelmatig buitenstaanders die ernaar vragen.

*** Nieuwe structuur organisatie PKNederland.**

Jan geeft de stand van zaken.

- Twee jaar geleden is begonnen met het project 'Kerk 2025'.

Doel is minder vergaderen, directere structuur, meer ontmoeting in de regio, waarbij geloof en kerk-zijn meer aandacht kan krijgen.

- De classis Hoorn-Enkhuizen is opgeheven. Daarvoor in de plaats is een Ring gevormd. Deze komt tweemaal per jaar bij

elkaar. Op deze bijeenkomsten worden vijf personen per gemeente verwacht, waarbij naast drie ambtsdragers ook kerkleden worden uitgenodigd.

- Over 'Kerk 2025' zijn drie inspraakrondes geweest, waaraan de kerkenraad actief heeft deelgenomen. Dat heeft de nodige discussie opgeleverd. Enkele opmerkingen van ons, vaak gesteund door veel meer kerken, zijn gelukkig ook overgenomen.

Hierna volgt sluiting van de vergadering met dank voor de inbreng.

Effies klesse

© Ina Broekhuizen-Slot

Kom maar

*Kerstfeist is 'kom maar'
gewoôn hier in huis
de deur die is los
en wai benne thuis.
De kachel die brandt
de koffie is klaar
en wai zitte nou
pree an bai mekaar.*

*Kerstfeist is 'kom maar'
ok hier in Gods huis
d'r is plaas genog
en Hai is vast thuis.
Gaan zitte en wacht
gien haast en gien plicht
de stilte die zingt
nou woorde van licht.*

*Kerstfeist is 'kom maar'
't skeêlt niks wie je ben
en weer of je weun
en wat of je ken.
Je staan niet allien
want dut is je kracht:
dat Licht uit de toid
dat breekt deur de nacht.*



blz. 8



Kindler-keurstfeest



Vrijdag 21 december 2018

19.00 - 20.00 uur

**Protestantse Kerk
Raadhuisstraat 15**

Wognum

Doe je mee?

Speel je mee met het verhaal?

Iedereen is van harte welkom!

Klankbord digitaal

Redactie

Klankbord heeft een stek op het internet. Doordat de ruimte op het web meer dan wereldwijd is, biedt een site ontelbare mogelijkheden. Dat geldt voor de makers ervan, maar ook voor de bezoekers. Die kunnen langskomen wanneer ze willen - en ze kunnen wat terugzeggen.

Internet leeft bij de kracht van zeer snelle actualisering en het aansluiten bij de actualiteit. Men moet in meerdere opzichten bij de tijd blijven.

Kortom:



Bespaar papier.

Bestel je digitale Klankbord

h er:

klankbord@protgemwognumbsn.nl



blz. 19

€Collectes

Rens Opbroek - Diaconie & Peter van der Molen - Kerk

oktober			
7	60,00	Hospice Dignitas	45,50
14	53,15	Voedselbank	35,60
21	56,60	Nieuw Roosevelthuis	42,35
28	69,00	Nederlands BijbelGenootschap	46,80
november			
4	46,05	Stichting Leergeld West-Friesland	24,35
11	237,90	Actie Schoenendoos	237,90
18	53,35	Eigen Diaconie	53,60
25	67,80	Stichting Hulpverlening West-Friese kerken	59,00
december			
2	63,20	Lilianefonds	
9		Stichting Leergeld West-Friesland	
16		Unicef	
23		Edukans	
24		Leergeld West-Friesland / Kerk	
25		Kinderen in de Knel	
30		Kinderen in de Knel	
31		Wilde Ganzen	
januari			
6		Stichting Exodus	
13		Vlinders, Esdégé-Reigersdaal	
20		Nederlands BijbelGenootschap	
27		Vlinders, Esdégé-Reigersdaal	
februari			
3		Unicef	
10		Eigen diaconie	
17		Stichting Sensor	
24		Vlinders, Esdégé-Reigersdaal	
maart			
3		Dorcas	
10		Voedselbank	
17		Stichting Edukans	
24		Inloophuis Pisa, Hoorn	
31		JOP: JeugdOrganisatie Protestantse Kerk	

Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania [572467

Kerkbalans

In januari vindt de Actie Kerkbalans plaats. Aan u wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor uw kerk. Deze wordt in de meeste kerken van Nederland gevraagd. In het vorige Klankbord gaf ik aan dat deze bijdrage belangrijk is voor het huishoudboekje van de kerk. Hoe ziet zo'n huishoudboekje eruit?

In de kerk hebben wij inkomsten en uitgaven. Deze proberen wij zoveel mogelijk in evenwicht te krijgen.

Waaruit krijgen wij inkomsten? Dit zijn de belangrijkste: Vrijwillige bijdrage en collectes; Verhuur van grond en gebouwen; Rente op onze financiële bezittingen; Subsidies.

Waarom geven wij o.a. vooral geld uit?

Onderhoud van de kerken, kosterwoning, pastorie; Salariskosten; Onkosten activiteiten in de kerk; Lidmaatschapskosten PKN; Administratiekosten.

Vooraf door de lage rente is momenteel ons huishoudboekje niet sluitend. Daarom is uw vrijwillige bijdrage erg belangrijk. Met elkaar moeten we ook financieel de kerk draaiende houden.

Vrijwilligers

Gelukkig zijn in onze kerk veel vrijwilligers actief. Dit is erg belangrijk om het kerkenwerk draaiende te houden. Zonder vrijwilligers is er geen kerk meer.

Hoe houden wij vrijwilligers? Een belangrijk thema voor het komend jaar. Op **zondag 10 maart** zal in de kerkdienst het belang van de vrijwilliger belicht worden; op **vrijdag 15 maart** wordt een gezellige avond voor de vrijwilligers georganiseerd. U zult hierover nader geïnformeerd worden.

Op zaterdag **30 maart** (voorlopige datum) houden we een cursus over "Hoe houden wij vrijwilligers; hoe kunnen ze geholpen worden?". Daarmee willen we proberen ook andere leden en niet-leden enthousiast te krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Orgel kerk Sijbekarspel.

In de afgelopen weken is het orgel geheel opnieuw gestemd (geïntoneerd). De organisten klaagden er al enige tijd over dat het

orgel "erg hard" speelde. De stemmers van Flentrop konden precies aangeven wat "te hard" en wat goed was. Daarbij hoorde je duidelijk het verschil. Op **zondag 16 december** kunt u genieten van het orgel.

Tijdens het intoneren werd geconstateerd dat er een vogeltje (zwaluw) in één van de pijpen zat. Het bleek een zwaluw te zijn, die er waarschijnlijk al een hele periode had ingezeten. Het was totaal uitgedroogd.

Gebruik van de kerken

In de afgelopen periode werden de kerken steeds meer gebruikt voor feesten, partijen. Personen die een heugelijk feit hebben te vieren, weten de gang naar onze kerken te vinden.

Een goede zaak natuurlijk, want door meer gebruik van de kerken wordt de exploitatie steeds beter.

Hebt u eens iets te vieren of heeft u een ruimte nodig voor een andere gebeurtenis? Neem contact op met onze koster. Dan kunt u de beschikbaarheid van de zaalruimte vragen en het nodige organiseren, zodat u een leuke bijeenkomst hebt.

Verbouwing kerk Wognum

Het ligt in de planning de kerk van Wognum intern te verbouwen. Een klus, gepland in **september** en **oktober 2019**.

Als openbaar gebouw is het noodzakelijk dat er een mindervalidentoilet aanwezig is. Daarnaast willen we de keukenvoorziening verbeteren. Constructief gezien hebben wij met een verzakking van de tussenmuur te maken. Ook willen we de videovoorziening, het geluid, de verlichting verbeteren.

Hebt u suggesties voor de verbouwing? Geef die door aan mij. Dan kijken we of we ze mee kunnen nemen met de verbouwing. We hebben een budget gesteld, waar we binnen willen blijven.

Rommelmarkt

Ter afsluiting van de verbouwing willen we bij de opening ervan een rommelmarkt organiseren. De planning is **eind oktober**. Hebt u hiervoor materiaal of spulletjes? Gooi ze niet weg, stel ze beschikbaar. Op de kerkzolder kunnen we het nodige opslaan. Liefst willen we het graag enkele dagen vooraf ontvangen.

Taakgroep Pastoraat

Met hart en ziel

Ds. **Peter van Ankeren**

Vanuit onze landelijke kerk wordt meegewerkt aan het programma *Met hart en ziel* (dinsdagmiddag NPO2). Het zijn korte programma's van ongeveer 10 minuten, die een inkijkje geven in het leven van mensen die vanuit de PKN zich inzetten voor hun medemens. Ik wil u voorstellen om op **donderdag 24 januari** een paar van deze programma's met elkaar te bekijken. Mijns inziens geven deze aanleiding tot boeiende discussies met elkaar. 20.00-21.15 uur, pastorie: Hanebalk 1 Wognum. U kunt zich hiervoor opgeven bij ds. Peter van Ankeren (graag voor **20 januari**).

Lief en leed

ds. **Peter van Ankeren**

Op 26 september 2018 werd geboren: Yildou-Rixt Bente, dochter van Nynke Storm en Marco van Aalst, zusje van Jitske en Rinze. Op het geboortekaartje staat:

*Je hebt iets uit de hemel meegenomen.
Je hebt iets van een engel meegebracht.
We zien het als je rustig ligt te slapen
naast ons in je bedje midden in de nacht.
We hopen dat wanneer je zult gaan groeien
dat stukje hemel in je blijft bestaan.
En dat dat beetje paradijs van boven
je hele leven met je mee zal gaan.
Je bent geboren om van te houden.*

Wij wensen Yildou-Rixt samen met haar ouders en Jitske, Rinze een mooie, gezegende toekomst toe.

De bloemen uit de kerk gingen naar:

mevrouw Badoux, bewoners Sweelinckhof, mevrouw Kuin (muziekdienst 21 oktober), de heer Khadem Al-Jamie (muziekdienst 18 november), de heer Borger.

Omzien naar elkaar

Als ouderlingen zijn wij de oren en ogen van de gemeente, maar ook wij weten niet alles. Dus als u iemand weet die steun of aandacht nodig heeft, geef het ons door. Ook willen wij graag weten wie onze gemeenteleden zijn, of wij wellicht iets voor hen kunnen betekenen. Misschien kunt u wel iets voor ons betekenen. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt U contact opnemen met een ouderling. De ouderling heeft tijd en aandacht voor u, dus schroom niet.

Geloven in ontmoeting

Deze gespreksgroep voor ouderen in en rond Sweelinckhof is drie keer bij elkaar geweest rond het thema "*Een goed gesprek*". We zijn met elkaar in gesprek gegaan. Dat leverde, wat mij betreft, mooie ontmoetingen op. In **februari** komen we weer bij elkaar. Houd de mededelingen in de dorpsbladen, liturgieën enz. goed in de gaten voor de datum. U bent van harte welkom.

Even voorstellen...

Joost, Petra van der Kooij.

Zo'n 21 jaar geleden zijn wij, met ons toen nog jonge gezin, vanuit Berkel en Rodenrijs (naast Rotterdam) naar Hoorn verhuisd. Joost kreeg een baan bij de gemeente Purmerend. Al snel wisten ze op de basisschool van de kinderen mij (Petra) te vinden om in te vallen. Ik werk daar nog steeds met veel plezier.

Met onze vier kinderen (drie dochters en een zoon) zijn we in de Kersenboogerd gaan wonen. We sloten ons aan bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Grote Oost. Met veel plezier hebben we 21 jaar deel uit gemaakt van deze gemeente. We droegen ons steentje bij op allerlei terrein.

Inmiddels zijn onze kinderen allemaal het huis uit. Zij hebben eigen gezinnen. We zijn gezegend met al zeven kleinkinderen. Binnenkort hopen we er twee bij te krijgen.

Vorig jaar rond de zomervakantie, begonnen wij ons af te vragen, of het niet een goed idee zou zijn, om eens op zoek te gaan naar een andere gemeente. Daar waren allerlei factoren van

invloed op, maar zeker het feit, dat wij alweer 14 jaar in Wognum wonen en ons maar marginaal betrokken voelden bij het dorp. We kregen steeds meer het gevoel dat we daar verandering in moesten brengen.

We hebben een jaar de tijd genomen om dit gevoel te onderzoeken door gebed, gesprekken en met enige regelmaat de diensten van de Protestantse Gemeente Het Vierkant te bezoeken. We werden op allerlei manieren erin bevestigd dat we deze stap konden zetten.

Aan het begin van de zomervakantie hebben we afscheid genomen van de gemeente in Hoorn. Dit gaat natuurlijk gepaard met emotie, maar het is goed. We blijven in Christus met deze broers en zussen verbonden.

Afgelopen september hebben we ons laten overschrijven naar deze gemeente. Inmiddels beginnen we steeds meer mensen te kennen. We mogen onze plaats in jullie midden innemen.

Wil je ons beter leren kennen, weet je dan van harte uitgenodigd om eens langs te komen aan de Kleine Zomerdijk 4.

Een hartelijke groet.

Taakgroep Diaconaat

Alex Kooi [06-22809135 - alex.kooi@kpnmail.nl
diaconaat@protgemwognumbsn.nl

* Nog een paar weken, dagen, uren, minuten, dan zitten we al in 2019...

* Maar eerst de kerstmarkt op **vrijdag 14** en **zaterdag 15 december**. Deze wordt door een heel enthousiaste groep voorbereid. Het belooft een mooi *weekend* te worden in de kerk van Wognum. U/jij komt toch ook even een kijkje nemen, wat drinken of iets leuks kopen? Het rad van avontuur draait! U kunt nog steeds prijsjes ter beschikking stellen (af te geven bij een van de werkgroepleden). De opbrengst gaat voor een groot deel naar ons jaardoel: Stichting Leergeld West-Friesland.

Op dit moment staat de teller voor de aanschaf van computers op € 1.467,95. Dat is dus bijna het streefbedrag. Met een

kerstcollecte en de kerstmarkt voor de boeg kunnen we nu al spreken van een zeer geslaagde actie. Dankzij u!

* Actie Schoenendoos leverde maar liefst 45 goed gevulde dozen op die naar arme gebieden worden gebracht. Ook hiervoor dank!

* Op **zaterdag 22 december** om 10.30 uur is in Sweelinckhof de oecumenische *kerstuiering*. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom in de grote zaal, beneden.

* Het Jaardoel 2019 is inmiddels bekend. Op **zondag 6 januari** zal de presentatie worden gehouden: De Vlinders van Esdégé-Reigersdaal. Het is een dagbesteding voor kinderen tot 12 jaar met een beperking. Het is gevestigd in de Bloesem. U hoort er meer over op **6 januari** en daarna; dus ook waarvoor wij gaan sparen. Een mooi plaatselijk doel waarvoor we uw (financiële) aandacht vragen.

* Wij willen vragen of u iemand weet om zitting te nemen in taakgroep Diaconaat. We zoeken dringend versterking!

* Tot slot wenst de taakgroep, inclusief haar vrijwilligers (Henny, Rens, Anneke, Ton, Elly, Thea, ds. Peter, Alex) u toe: fijne *kerstdagen*, goede jaarwisseling en vooral gezegend 2019!

Kerstmarkt

Werkgroep: Peter van Ankeren, Hannelore Lamers, Carolien Schalkwijk, Ansjie Schreuder, Gemma Wagenaar

Wist u dat er voor de tweede keer een ideële kerstmarkt wordt georganiseerd in de Protestantse Kerk in Wognum? Sfeervol, niet commercieel in een prachtige omgeving. Achttien kramen met alleen zelfgemaakte producten, keramiek, glas, sieraden en nog veel meer. Buiten worden kerstbomen verkocht. Tweedehands kerstartikelen zullen niet ontbreken. Natuurlijk zal het rad van fortuin met geweldige prijzen draaien. Aan de kinderen is gedacht. De jongste kinderen mogen knutselen, de kinderen van 8 tot 12 jaar mogen tegen een klein bedrag op **zaterdag** meedoen aan *lasergamen* op de kerkzolder. Op **vrijdag** brengt de 4Cantorij prachtige kerstliederen ten

gehore. **Zaterdagochtend** treedt het nieuwe jeugdkoor "Happy" op.

De opbrengst gaat naar het jaardoel van de kerk: Stichting Leergeld West-Friesland. Deze is vertegenwoordigd op de markt om u van informatie te voorzien. Er is koffie met de taart van *She Sings*, zelfgebakken oliebolletjes van een van onze vrijwilligers. U komt toch ook op **vrijdag 14** van 17.00 tot 21.30 uur en/of op **zaterdag 15 december** van 10.00 tot 17.00 uur?

Waar zijn wij naar op zoek?

* Prijzen voor het rad van fortuin (wijn, bonbons, kerstartikelen enz.); tweedehands verkoopbare kerstartikelen voor onze kerstkraam. Voor **14 december** afgeven bij de kerk van Wognum.

* Enthousiaste vrijwilligers die op **vrijdag 14** of **zaterdag 15 december** willen helpen. Wij zijn ook blij met vrijwilligers voor een paar uren. Opgave voor **12 december** bij Hannelore Lamers - koster.kerk@gmail.com

"Sparkling Vocals"

Karel Kok

Het koor "Sparkling Vocals" met Karel Kok geeft op **zaterdag 22 december** een kerstconcert in de Protestantse Kerk in Wognum, Raadhuisstraat 15 om 20.15 uur. De deuren zijn vanaf 19.45 open.

"Sparkling Vocals" brengt een programma met unieke en sfeervolle kerstmuziek. De melodieën zijn dragers van de tekst en vormen een prachtig voorbeeld van symbiose tussen tekst en muziek die in harmonieuze klanken (intiem of uitbundig, van fluisterzacht tot majestueus, krachtig) wordt weergegeven.

Het koor wordt op piano begeleid door Ronald van der Veen, Djoeke Wisman speelt de fluitpartijen, Tonnie Spruijt verzorgt bij enkele stukken de percussie.

Kaarten voor dit concert kunnen gekocht worden

*bij de entree, € 12,00, tot 16 jaar € 6,00, *[06-51661564,

*kareelkok@xs4all.nl

Dromen

*Het oude jaar is moe, doodmoe,
het kan haast niet meer lopen.
Het strompelt naar het einde toe.
Wie houdt de deur al open?*

*Dat is het nieuwe jaar als kind,
dat om de hoek komt kijken.
Als dat straks aan zijn taak begint,
dan moet het oude wijken.*

*Wat houdt het nu al voor ons klaar?
Een mand vol goede wensen,
zoveel als dagen van het jaar,
genoeg voor alle mensen*

*die allen dromen van geluk
in dorpen en in steden,
dat alles heel blijft, niets mag stuk,
en altijd is er vrede.*

*Maar komen dromen altijd uit?
Daar moet je zelf voor zorgen.
Begin dus maar alvast vandaag
en wacht maar niet tot morgen.*

Hyperion

Ina Broekhuizen-Slot - stichtinghyperion.nl

Mensen Ontmoeten Meningen

Het Witte Kerkje van Benningbroek, Kerkelaan 10, als ontmoetingsplaats. Een plek waar mensen met elkaar kunnen praten over onderwerpen die ertoe doen. Ook: kunst bekijken en zelf maken, samen film kijken of samen eten. Om dit te realiseren is in 2011 de Stichting Hyperion opgericht.

Doel van Hyperion is het organiseren van activiteiten op het gebied van cultuur, levensbeschouwing, samenleving.

De stichting is genoemd naar een titaan uit de Griekse mythologie. De oude Grieken geloofden dat zijn ogen licht uitzonden, dat men voorwerpen kon zien als deze bundel licht ergens op viel. Een *spotlight* dus. Zo wil Hyperion in Benningbroek mensen, meningen, verhalen, kunst in de *spotlights* zetten.

Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur, eindigen om 22.00 uur. Aan het einde wordt een glaasje, een hapje geserveerd waarbij gelegenheid is om na te praten.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Programma:

Vrijdag 25 januari - Avond van de poëzie

Hyperion geeft op eigen wijze invulling aan deze avond in het kader van de Week van de Poëzie. Het thema is *Vrijheid*. We maken een programma met de kinderen van basisschool De Kraaienboom uit Benningbroek, er is open podium, een optreden van een dichter met muziek.

Donderdag 14 februari - West-Friesland into love

Op de dag van de liefde, Valentijnsdag, staat het thema Liefde centraal. Liefde, een eenvoudig woord, met een grote hoeveelheid aan betekenissen. In het woordenboek staat: *warme genezende, vriendschap, oprechte warme belangstelling, liefdadigheid, weldadigheid*.

Ook in de bijbel wordt vaak over liefde gesproken.

We nodigen u uit om na te denken over de vraag: 'Welke tekst, muziek, gedicht, foto of ... doet mij altijd denken aan liefde?' Op deze avond worden de teksten, gedichten, muziek ten gehore gebracht, afgewisseld met foto's. Zodat we ons kunnen laten raken, inspireren door alle bijdragen.

Woensdag 20 maart - Icoon: weg van donker naar licht

Simon Koopman uit Venhuizen is een bekend iconenschilder. In zijn atelier geeft hij al jaren les aan mensen die een icoon willen schilderen.

In het Witte Kerkje brengt hij de boeiende wereld van de iconen dichterbij door informatie in woord, zang, klank, beeld.

Hij vertelt het verhaal achter de icoon: ontstaan, oorsprong, waarde, betekenis, kleuren. Simon neemt iconen en pigmenten mee.

Vrijdag 12 april - Werelds!

Een avond met wereldmuziek, wereldgerechten. Mensen uit andere culturen geven een inkijkje in hun beleving van hun wereld aan de hand van woorden, muziek.

Verwonder je over het onbekende, dat eigenlijk ook dichtbij is. Onder het genot van wereldse hapjes!

Westfriese Ekklesia

Jan Wolke - www.westfrieseeekklesia.nl

Het jaarthema 2018-2019 luidt: "Inspiratiebronnen voor de ekklesia, van Maria tot Hadewijch, van Franciscus tot Titus Brandsma".

De dienst begint om 11.00 uur in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen.

Na de viering is er koffie/thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u te ontmoeten. U bent van harte welkom.

6 januari: Alex van Ligten: Martin Buber.

De verhouding van de mens tot God.

Buber was het kleinkind van de privéwetenschapper en midrasj-expert Salomon Buber. Hij was in zijn tijd een van de belangrijkste onderzoekers en verzamelaars op het gebied van de chassidische traditie van het Oost-Europese jodendom.

In zijn filosofische werken komt bij Buber vooral het thema van de dialoog tot uitdrukking. Zijn hoofdwerk draagt de titel "Ich und Du" (Ik en gij).

3 februari: Colet van der Ven: Dorothee Sölle.

Religie en politiek?

Zij combineerde een zeer geëngageerde politieke theologie met een mystieke geloofshouding en werd vooral bekend door haar publieke optredens. Ze was een gedreven vredesactiviste en charismatisch spreekster bij acties en politieke manifestaties.

3 maart: Welmoed Vlieger: Meister Eckhart.

"Er is iets in de ziel, dat een en al geheim en verborgen is; iets dat ver boven die plek ligt waar de vermogens van verstand en wil uit de ziel uitbreken... Wat de ziel in haar grond is, daarvan weet niemand iets." Einde citaat. Welnu, als de mens het spoor naar zijn ziel volgt, aldus Eckhardt, vindt hij daar God, sterker: daar is God en hijzelf aan elkaar geboren, nóg sterker: daar is de mens aan God gewaagd en even krachtig, meebarend en ontelbaar vrucht voortbrengend als God zelf.

7 april: Juut Meijer: Met het zicht op Pasen.

'Raak mij niet aan,' zegt Jezus

Maria Magdalena en de tuinman (Joh. 20,11-18): *'Maria stond nog bij het graf en hilde. Hulend boog ze zich naar het graf en zag ze twee engelen in witte kleren zitten...'*

5 mei: Peter Vermaat: Titus Brandsma.

De verduistering van ons godsbeeld.

Onder de vele vragen die ik mijzelf stel, houdt wel geen mij meer bezig dan het raadsel, dat de zich ontwikkelende mens, prat en fier op zijn vooruitgang, zich in zo grote getale afkeert van God. Ontstellend is het, dat wij in onze tijd van zo grote vooruitgang

op allerlei gebied staan voor een, als een besmettelijke ziekte voortwoekerende godsontering en godsontkenning. Hoe is het godsbeeld zo verduisterd, dat zovelen er niet meer door getroffen worden?

2 juni: Kees Kok: Benedictus van Nursia.

Bid en werk.

De regel van Benedictus kan worden gelezen als een poging tot een blauwdruk van een totaal andere, egalitaire samenleving, een voorschot op de komende wereld, een proeve van het koninkrijk van God. De raad die Jezus aan die hooggeplaatste meeneer geeft: verkoop alles wat je hebt en deel het uit aan de armen, wordt er eenvoudig mee opgevolgd (Lukas 18:18vv).

Klankbord

Redactie - klankbord@protgemwognumbsn.nl

2019

Jaargang 32 nummer	Kopij tot zaterdag	Verspreiding week van	
4 Winter Wegwijs 2	26 januari	4 februari	
5 Voorjaar	30 maart	9 april	21 april <i>Pasen</i>
6 Lente	19 mei	27 mei	9 juni <i>Pinksteren</i>
7 Zomer	29 juni	8 juli	

Vervoer naar de kerk: Coördinatie: Arie Dubbeldam [572122]

Kinderoppasdienst:

Coördinatie: Arie Dubbeldam [572122];
Henny Dubbeldam, Johanna van der Molen, Steven Wagenaar

KIND: Coördinatie: Naomi Rijpkema [06-14666143];
Rieneke de Boer, Miranda Geschiere, Renate Koren

Organisten Kerken:

Arjen de Boer [757178 - adeb74@hotmail.com
Christine Janssen
Jeroen Rijpkema [06-42140522 - johannes_strumpfler1777@hotmail.com

Pianist Sweelinckhof:

Bertine Hessels [785074 - bertinemarskamp2@hotmail.com

Lectoren: Planning: Barbara Donker [571335];
Pieter Gorter, Gert Oerlemans, Koos Taanman, Bernice Zuidhof

Taakgroep Vieringen: Coördinatie: Jeroen Rijpkema;
Peter van Ankeren, Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Renate Koren
Koos Taanman

4Cantorij: Leiding: Peter van Troost;
Coördinatie: Peter van der Molen [573057

Amnesty International: Anneke van Eck [571797

Bezoekgroepen: Coördinatie: Barbara Donker [571335

Taakgroep Communicatie

Coördinatie: Gemma Wagenaar [571072 - famwagenaar1995@gmail.com

*Internet:

www.protgemwognumbsn.nl - webmaster@protgemwognumbsn.nl

www.facebook.com/vierkantsamen - vierkantsamen@hotmail.nl

Renate Boden, Ank Kooi

*Klankbord: klankbord@protgemwognumbsn

Annebeth Kerkhoff, Ansje Schreuder, Koos Taanman

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In kerkdiensten, bij andere kerkelijke activiteiten kunnen opnames worden gemaakt en geplaatst in Klankbord, op website, Facebook-pagina Vierkant Samen. Als u hier bezwaar tegen heeft, neem dan contact op met (een van) de redacties.

A winter night scene. On the left, a small wooden cabin with a snow-covered roof and a chimney. The cabin has several windows with warm yellow light glowing from inside. In the center, a tall, bare tree stands against a dark, cloudy night sky. On the right, a Christmas tree is decorated with colorful lights and a bright star on top. The ground is covered in snow, and the overall atmosphere is quiet and serene.

Winter.

Je ziet weer de bomen door het bos,
en dit licht is geen licht maar inzicht:

er is niets nieuws zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet uitzichtloos,
zolang er sneeuw ligt is het nooit volledig duister,
nee, er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.

Herman de Coninck