

# Klankbord

Protestantse Kerk



Protestantse Gemeente

Het Vierkant



jaargang 32 - nummer 2  
november - december 2018

## **Kerkenraad**

\*Predikant:

ds. Peter van Ankeren [0229-506874 - dspeter1963@gmail.com

\*Voorzitter:

Rens Opbroek [591502 - opbroekbadoux@ziggo.nl

\*Scriba:

Nellie Entius [755030 - scriba@protgemwognumbsn.nl

Taakgroepen

\*Pastoraat:

Barbara Donker [571335, Cobi Louissen [572642

Tiny Vlaar [599144, Gemma Wagenaar [571072

Bernice Zuidhof [572331

\*Diaconaat:

Voorzitter: Alex Kooi [219109;

Henny Dubbeldam [572122, Ton Novotný [757822

Penningmeester: Rens Opbroek [591502;

Thea Borger [572511, Anneke van Eck [571797

\*Financiën & Beheer:

Voorzitter: Jan Hania [572467; Hilly Kool [573640

Penningmeester, Ledenadministratie: leden@protgemwognumbsn.nl

Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Wognum [573057

Adviseur: Rogier Smit [578787

Boekhouder: Herman Borger [572511

## **Bankrekening**

\*NL09 RABO 0 371606020 en NL86 RABO 0 362050910

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

\*NL19 RBRB 0 825020387

t.n.v. Diaconie PKN-Gemeente Wognum/BSN

## **Kerken en koster**

\*Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum [574162

Hannelore Lamers [578676 - 06-10631859

\*Kerkelaan 10, 1654JP Benningbroek

Cees, Annie Wijtman [591371

\*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel

Sam Vlaar [590555

# Kerkdiensten

Iedere zondag kinderoppas in de kerk.

## **zondag 4 november 10.00 Benningbroek** Avondmaal

ds. Peter van Ankeren - Organist: Bas Rijkeboer

Ouderling: Tiny Vlaar - Lector: Koos Taanman

## **±11.30 Gemeente-beraad**

## **zondag 11 november 10.00 Wognum** Oecumenische dienst

Victorzangertjes met Sandra Klaver

K!ND; Actie Schoenendoos: *Voor jou, van mij*

ds. Peter van Ankeren, Siem Bijman - Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling, Lector: Barbara Donker

## **zondag 18 november 10.00 Sijbekarspel** Muziekdienst

Zang, gitaar: Anas Khadem Al-Jamie

ds. Peter van Ankeren - Organist: Christine Janssen

Ouderling: Bernice Zuidhof - Lector: Gert Oerlemans

## **Gedachteniszondag 25 november 10.00 Wognum**

K!ND, 4Cantorij met Peter van Troost

ds. Peter van Ankeren - Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Gemma Wagenaar - Lector: Pieter Gorter

## **dinsdag 27 november 19.00 Sweelinckhof**

4Cantorij met Peter van Troost

ds. Peter van Ankeren - Pianist: Bertine Hessels

## **eerste adventszondag 2 december 10.00 Benningbroek**

Kunstdienst

ds. Peter van Ankeren - Organist: Christine Janssen

Ouderling, Lector: Bernice Zuidhof

## **tweede adventzondag 9 december 10.00 Wognum**

K!ND

ds. Herrienne Allewijn - Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Gemma Wagenaar - Lector: Barbara Donker

## **derde adventszondag 16 december 19.00 Sijbekarspel**

*kerstsamenzang*, interkerkelijk koor Echo met Karin Tonkes

pastor Jan Verbruggen, ds. Peter van Ankeren

organist: Peter Zwart

Ouderling: Tiny Vlaar - Lector: Gert Oerlemans

## **Meditatie**

ds. **P**eter van **A**nkeren

### **Herfst en afscheid nemen**

Hoewel we een hele lange, mooie zomerperiode hebben gehad, zien we aan de natuur, de bomen dat de herfst al een tijdje zijn intrede heeft gedaan. De dagen worden korter.

Ik zag 's ochtends de herfstnevel boven de sloot achter de pastorie hangen. Ik houd wel van de herfst.

Het is ook de tijd van afscheid nemen van een jaargetijde, van de zomer. Afscheid (tijdelijk) nemen van 's avonds buiten in de tuin zitten of op het balkon; met een glaasje rosé, een kopje thee of koffie de dag overdenken.

Het is ook de tijd waarin we in de kerken degenen gedenken die we het afgelopen kerkelijk jaar aan de dood hebben moeten afstaan. Je voelt het gemis, die lege plek naast je, de herinneringen die naar boven komen. Dat doet soms pijn.

In de katholieke kerken worden de overleden herdacht met Allerzielen/Allerheiligen. In onze protestantse gemeente Het Vierkant gedenken we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar:

**Eeuwigheids-** of **Gedachteniszondag**. Dat zal zijn op

**25 november.** Voordat we Advent en daarmee het nieuwe kerkelijke jaar ingaan, kijken we nog een keer achterom. We denken aan hen die in het dan afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Zij zijn niet meer in ons leven, maar leven wel voort in ons hart. Dat is een emotioneel moment, een moment dat we samen voor het aangezicht van de Eeuwige mogen beleven.

Ik moet hierbij denken aan een verhaal dat ds. Nico ter Linden heeft opgetekend in een van zijn vele boeken. Hij was lang predikant van de Westerkerk gemeente in Amsterdam. Hij werd een keer opgebeld door een gemeentelid uit een van zijn vorige gemeentes. Die stelde hem de vraag of hij zich "tante" nog herinnerde.

Ds. Ter Linden was haar niet vergeten. De eerste keer dat hij haar bezocht, was ze erg ziek. De familie had zich rond haar bed verzameld. Zij was een trotse boerin uit het zuiden van het land, die niet veel meer aan de kerk deed.

Ze kon maar moeilijk geloven dat de "kerk" in de persoon van Nico ter Linden bij haar op bezoek kwam. Ze dacht, dat ze niet beter zou worden. Ze was in haar leven altijd zelfstandig geweest, had veel anderen geholpen. Eigenlijk kon ze er niet zo goed tegen dat ze nu door anderen geholpen moest worden.

Nu werd hij over haar gebeld. Het ging slechter met haar.

Toch kon ze moeilijk afscheid van het leven nemen.

Ondanks alles wat ze blij dat de dominee uit het verre

Amsterdam bij haar op bezoek kwam. Ze vroeg hem met en voor haar te bidden. Er werd gedankt voor haar leven, voor de bomen, de bloemen, de dieren waar ze zou van gehouden en genoten had. Er werd vergeving gevraagd voor die dingen, die niet goed waren gegaan in haar leven.

Er werd ook om moed gevraagd om het leven nu los te laten. Tenslotte werd de zegen gegeven.

Hij was nauwelijks terug in Amsterdam, toen hij werd gebeld: "Tante is overleden". In alle rust was zij heengegaan.

Voordat wij Advent ingaan en onze blik vooruit richten op wat komen gaat, kijken we nog een keer terug en gedenken we "tante" en in haar al degenen die ons zijn voorgegaan.

We noemen hun namen voor Gods aangezicht. Hij herinnert zich hun namen. Dat mogen we geloven. Wij mogen Hem vragen zich aan die belofte te houden.

*"Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn".*

Ik wens u een goede opmaat toe naar **Eeuwigheidszondag** en de adventszondagen die daarop volgen.

## Bij de diensten

ds. **Peter van Ankeren**

\* Mevrouw Ina Broekhuizen-Slot gaat voor op **dinsdag 30 oktober** in de dienst in Sweelinckhof. Deze begint om 19.00 uur, waarna we ruime gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

\* **Zondag 4 november** vieren we het Heilig Avondmaal. Hierna is er gemeente-beraad, waarin we o.a. met elkaar in goed gesprek gaan over het Avondmaal.

\* **Zondag 11 november** zal er een oecumenische Schoenen-  
doosviering zijn in de Protestantse Kerk van Wognum.

Het zal gaan om de woorden: *Voor jou, van mij.* (blz. 18)

Het kinderkoor De Victorzangertjes uit Obdam zal meedoen. Het is al druk bezig liedjes in te studeren. Omdat het Sint Maarten is, zal het ook een Sint-Maarten-lied zingen.

Doen jullie mee? Komen jullie ook op **11 november** naar de kerk? Wij hopen jullie/u te zien!

\* **Zondag 18 november** zal er een muziekdienst zijn.

Met muzikale medewerking zijn van Anas Khadem Al-Jamie.

Hij is afkomstig uit Damascus (Syrie), heeft al opgetreden bij de opening van de landelijke Open Monumentendag in de kerk van Benningbroek. We zijn blij dat hij met zang en gitaar mee wil doen.

\* **Zondag 25 november** is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst zullen de namen genoemd worden van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

U kunt ook een naam van iemand laten noemen, die in het afgelopen kerkelijk jaar is overleden. Iemand die u na stond, die u lief was. U kunt die naam aan mij, ds. Peter van Ankeren, doorgeven (graag voor **15 november**).

\* Op **eerste adventszondag 2 december** is er een kunst-  
dienst die is voorbereid samen met Tonny Badoux rond een door  
haar gemaakt kunstwerk.

\* Op **tweede adventszondag 9 december** verwelkomen we  
mevrouw ds. Herrienne Allewijn.

Op **derde adventszondag 16 december** hebben wij geen och-  
tenddienst. Er is wel 's avonds dienst in de kerk van

Sijbekarspel: de oecumenische *kerstamenzang*. De dienst begint

om 19.00 uur. Deze wordt voorbereid met Tiny Vlaar, pastor Jan Verbruggen en ondergetekende. Het koor Echo zal medewerking verlenen.

Het overzicht van en meer informatie over de diensten in **december** vindt u in het volgende Klankbord, zoals van

- \* het *kinderkerstfeest* op **vrijdag 21** om 19.00 uur,
- \* de oecumenische *kerstuiering* in Sweelinckhof op **zaterdag 22**,
- \* de **vierde adventszondag**,
- \* de *kerstavonddienst* op **maandag 24** met *Full House*,
- \* de *kerstochtenddienst* op **dinsdag 25** met de 4Cantorij
- \* de Top-2000-dienst op **zondag 30 december**

### **Nieuwe organist**

We hebben haar al mogen horen, onze nieuwe organist Christine Janssen. In afwisseling met de andere organisten, Jeroen Rijpkema en Arjen de Boer, zal zij vanaf nu onze kerkdiensten regelmatig muzikaal begeleiden. Welkom Christine!

### **Preekvoorbereiding**

Op **maandag 12 november** zullen we de tekst voor **zondag 18 november** doorlezen. U bent van harte welkom in de pastorie van 19.00 uur tot 19.40 uur. We lezen de tekst met elkaar. Wat valt ons op? Wat vinden we mooi aan de tekst, wat vinden we moeilijk? U heeft geen gedegen bijbelkennis nodig om mee te doen.

### **Appeltaart**

In de oogstdienst van zondag 14 oktober haalde ik in de preek een aantal woorden van Luther aan. Hij zou tijdens zijn leven hebben gezegd: "Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik morgen een appelboompje planten". Deze woorden sprak hij, omdat hij de hoop altijd levend wilde houden.

Ik las ergens, dat het in de Lutherse Kerk de gewoonte is om op de zondag na Hervormingsdag met elkaar appeltaart te eten. Dat lijkt mij een mooie traditie.

In de dienst van 14 oktober stelde ik u voor om dat op zondag 4 november te doen. Omdat een aantal van u wil meebakken,



maar er, vanwege de dienst van de Ekklesia niet kan zijn, stel ik u voor om dit op **zondag 18 november** te doen. Bakt u mee? Als u mee wilt doen, geeft u zich dan bij mij op.

## **Wandeling**

Ik schreef op *Facebook*:

“Vanochtend, 9 oktober, hebben we met z'n zevenen gewandeld rond Wognum. Allereerst hebben we een gedeelte uit de bijbel gelezen dat zondag ook gelezen gaat worden. Daarna zijn we aan de hand van deze lezing op pad gegaan met de vraag: wat zijn jouw dromen. Wat is jouw levensdroom? Eerst hebben we meditatief in stilte gewandeld. Het tweede gedeelte van de wandeling zijn we met elkaar in goed gesprek gegaan. Daarna was er koffie en thee in de pastorie. Wat mij betreft was dit een mooi en inspirerend begin van de dag. Dit krijgt zeker een vervolg”.

Ik stel voor om nog een keer met elkaar te wandelen: **dinsdag 20 november**. We beginnen dan om 09.30 uur, vanaf de pastorie. Loopt u (weer) mee? Graag opgave van tevoren bij mij (voor **16 november**). We nemen ter meditatie tijdens onze wandeling een stukje uit de bijbeltekst van de zondag erop. Na de wandeling van ongeveer een uur, is er, voor wie dat wil, er een kopje koffie of thee in de pastorie.

## **Terugblik voorbereiding Avondmaal**

Op woensdag 26 september werd in de kerk van Wognum een middag georganiseerd

- door Gemma Wagenaar (jeugdouderling), Alex kooi (jeugddiaken), ds. Peter van Ankeren

- voor de kinderen (in de leeftijd van 3-12 jaar) in onze gemeente, samen met hun ouders en/of opa en oma.

We hebben met elkaar naar een filmpje gekeken en gesproken over het Avondmaal in onze kerken. Er kwamen vragen aan de orde als: hoe vierden jullie mama en papa vroeger het Avondmaal, hoe deden jullie opa en oma dat?

In de kerkzaal vierden we het Avondmaal.

Hierna kreeg elk kind, voor wie dat wilde, een eigen taak bij de viering van het Avondmaal op de zondag erna. En zo gebeurde het op 30 september. Er waren kinderen die het brood

vasthielden bij het ronddelen ervan door de diaken en de predikant. Een van de kinderen ging rond met bekertjes druivensap, een ander haalde het servet van het brood bij het begin van de viering en dekte het overgebleven brood weer keurig af bij het slot, anderen hadden een taak bij het collecteren tijdens de dienst. Zo heeft ieder zijn/haar steentje bijgedragen.

Wat hebben jullie dat goed gedaan!

We zijn van plan om meer van deze middagen te organiseren.

Dank aan Alex en Gemma voor het mede voorbereiden.

## **K!ND**

**Naomi Rijpkema**, taakgroep **Jeugd** - [naomi.r87@hotmail.nl](mailto:naomi.r87@hotmail.nl)

Op elke tweede en vierde zondag van de maand hebben wij K!ND in de kerk van Wognum.

We zijn dan eerst even bij de mensen in de kerk en daarna in de 'Herberg' om naar ons eigen verhaal te luisteren en daarover te praten. Daarna knutselen we of spelen een spel dat met het verhaal te maken heeft.

Als de dienst is afgelopen vertellen we aan de mensen in de kerk wat we hebben gehoord en gemaakt.

Wil je graag of de hoogte blijven van wat we doen, of wat we de volgende keer doen? Wil je ook de mail met informatie en uitnodiging ontvangen of zijn jouw gegevens niet bekend bij ons? Mail dan met Naomi Rijpkema.

We hebben dus twee keer per maand K!ND:

**november: 11; 25**

**december: 9; 21** *kinderkerst* (19.00 uur kerk van Wognum)

23 geen k!ND: *kerstvakantie*

We hopen jullie allemaal te zien, zodat we er een gezellige tijd van kunnen maken!

# Vanuit de kerkenraad

## Rens Opbroek

\* Bij het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen hebben wij twee nieuwe **ambtsdragers** begroet: Hilly Kool, kerkrentmeester-ouderling en Henny Dubbeldam, diaken. Zij volgen Greet Drijver en Jeanne Janssen op, die respectievelijk aan het eind van haar ambtstermijn was gekomen of die door verhuizing haar werkzaamheden niet langer kon voortzetten. Daarnaast werd Cobi Louissen herbevestigd. De kerkenraad dankt de aftredende leden voor hun inbreng, inzet. Zij wenst de (her-)bevestigde ambtsdragers succes bij en zegen over hun werk.

Uw **voorzitter** wilde in 2016, na 5 jaar, het stokje overdragen, maar het vertrek van ds. Hester Smits en de komst van ds. Peter van Ankeren hebben dat plan, vanwege de vraag om continuïteit, gewijzigd. Om nu toch tot een zekere taakverlichting te komen zal Jan Hania, plaatsvervangend voorzitter, een aantal werkzaamheden overnemen: leiden van kerkenraadsvergaderingen en van gemeente-overleg, inclusief het opstellen van de agenda's daarvoor. Hij wordt onze vertegenwoordiger in de Ring, die de gemeenten omvat uit de oude classis Hoorn-Enkhuizen. Ondergetekende blijft eerstverantwoordelijke en aanspreekpunt. Nellie Entius, onze **scriba**, heeft aangegeven volgend jaar juli te willen stoppen. Wij gaan op zoek naar een nieuwe scriba. Als iemand interesse heeft, horen wij dat heel graag.

\* Elke vier jaar wordt een herzien **beleidsplan** opgesteld. Het vorige besloeg 2014-2018. Wij gaan aan de slag met een vernieuwde uitgave. De commissie Beleidsplan bestaat vooral uit vertegenwoordigers van buiten de kerkenraad. Dat leidt hopelijk tot een bredere blik op de materie en tot nieuwe ideeën.

\* De **rekeningen** over 2017 en de **begrotingen** 2019 van de taakgroep Financiën & Beheer en die van de taakgroep Diaconaat zijn in de kerkenraad behandeld en goedgekeurd. De jaarrekeningen zijn beschikbaar voor inzage door gemeenteleden, die zich daarvoor kunnen wenden tot de beide taakgroepen.

\* Veel werkzaamheden worden gedaan door **vrijwilligers**, zowel binnen als buiten onze taakgroepen.

Wij werven, benutten, sturen aan, professionaliseren met behulp van externe ondersteuning.

\* De **AVG**-wetgeving, de **Algemene Verordening Gegevensbescherming** heeft gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. Bij het vermelden van persoonlijke gegevens, het bewaren ervan, het maken van foto's in de kerk enz., moeten wij met de nieuwe regels rekening houden. Dat vereiste discussie in de kerkenraad hoe te komen tot de nodige waarborgen. Als gevolg daarvan zijn en worden documenten, procedures aangepast.

\* Hoewel de **Actie Kerkbalans** (blz. 15) in januari wordt gehouden, is nu aandacht besteed aan een vorm die de mensen meer dan voorheen aanspreekt. Het accent ligt op onze eigen, plaatselijke gemeente.

## Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania [572467

### **Voorzieningen in en bij de kerkgebouwen**

\*Invalidenparkeerplaatsen

Wij hebben bij de gemeente Medemblik een verzoek gedaan voor invalidenparkeervoorziening. Dat heeft het volgende resultaat:

- Bij de kerk in Benningbroek is de invalidenparkeerplaats verplaatst naar dichterbij de kerk.

- In Wognum is geen ruimte voor een invalidenparkeerplaats.

Wel zal voor de ingang een kruis worden geplaatst waardoor er ruimte komt voor het in- en uitstappen.

- De weg bij de kerk in Sijbekarspel is van het Hoogheemraadschap. We mochten voor de ingang ook een kruis aanbrengen, zodat daar beter in- en uitgestapt kan worden.

De kerken worden daardoor ook beter bereikbaar voor de hulpdiensten.

### \*Risico-inventarisatie

De kerken zijn of worden onderworpen aan een risico-inventarisatie ten aanzien van veiligheid.

Zo wordt de brandveiligheid op de zolder van de kerk in Wognum verbeterd, komen er veiligheidsvesten, wordt gekeken naar de apparatuur.

In de andere kerken worden de apparatuur en losse trappen gekeurd.

Ook zullen de veiligheidsplattegronden worden aangepast.

Gelukkig zult u er weinig van merken. U kunt met een veilig gevoel gebruik maken van de kerkgebouwen.

### **Actie Kerkbalans 2019** (blz. 15)

In januari krijgt u een envelop in verband met Actie Kerkbalans. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het thema is: 'Geef voor je kerk'. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we aan al onze kerkleden om een bijdrage. Het is vrijwillig, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we op u mogen rekenen.

## Effies klesse

© Ina Broekhuizen-Slot

### **Loflied**

*De goudrenette benne roip dat moeder kroigt de geist,  
ze skilt en snaidt en kneedt 't deeg, 't wordt vedaag een feist!  
Ze heb heur opoe's kloin recept altoid heël goed bewaard  
en bakt met 't groôst gemak een ouwerwisse appeltaart!*

*'t Hêle huis dat lucht 'r van en iederien koikt bloid,  
de slagroom klopt, de vurkies zocht, 't is nou smulderstoid.  
En slikvingerend raakt ie op, dat noôst ons allegaar,  
maar vroideg – heb ons moeder zoid – den bakt ze weer een aar.*

*Van alles wat 'r klaarmaakt wordt an eterai op aard  
eet ik vezelf 't alderliefst moin moeders appeltaart.  
Deerom zing ik een loflied nou op deeg en goudrenet  
maar 't meist vezelf op moedertje die zuks in d'oven zet!*

## Terugblik voorbereiding Avondmaal (blz. 9)



Er kwamen vragen aan de orde als: hoe vierden jullie mama en papa vroeger het Avondmaal, hoe deden jullie opa en oma dat?

## Miniatuur-kerkjes

Koen Scholten



Van de actie miniatuurkerkjes voor het orgelfonds zijn er ongeveer 20 over. Deze kunnen we een andere bestemming geven. In overleg met de predikant en kerkenraad worden ze geschonken aan nieuw-ingekomenen, doopouders en bij een kerkelijk huwelijk.

Tijdens de **Plusmiddag** (blz. 17) vertelde de heer Luc Smit over steenuilen in West-Friesland.



**Bespaar papier:  
bestel je digitale Klankbord hiér:  
klankbord@protgemwognumbsn.nl**



Oplossing!!



blz. 26

Met dank aan  
Peter van der Molen  
voor de *cartoon*

Actie   
**Kerkbalans 2019** (blz. 12)



# €Collectes

Rens Opbroek - Diaconie & Peter van der Molen - Kerk

<b>juni</b>			
3	309,20	Stichting Leergeld West-Friesland	83,40
10	81,50	Eigen diaconie	45,45
17	83,80	Stichting Leergeld West-Friesland	35,95
24	57,45	Wilde Ganzen	
<b>juli</b>			
1	68,85	Stichting Sensor	52,00
8	41,20	Inloophuis Pisa	27,25
15	52,65	Militaire Bond Pro Rege, stichting Interkerkelijk Thuisfront>'Hulp voor Helden'	28,75
22	40,95	Stichting Dufashanye	31,60
29	32,35	Eigen diaconie	24,43
<b>augustus</b>			
5	41,75	Stichting Exodus	31,90
12	45,96	Jongeren-Organisatie PKN	35,45
19	86,65	Dorcas	85,75
26	49,55	Unicef	38,50
<b>september</b>			
2	47,05	Eigen diaconie	31,95
9	66,65	Stichting Leergeld West-Friesland	32,40
16	52,45	Stichting Vrienden van Leekerweide	53,60
23	114,25	Kinderen in de Knel	114,25
30	124,35	Kerk in Actie, Slachtoffers Sulawesi	58,95
<b>oktober</b>			
7	60,00	Hospice Dignitas	45,50
14	53,15	Voedselbank	35,60
21	56,60	Nieuw Roosevelthuis	
28		Nederlands BijbelGenootschap	
<b>november</b>			
4		Stichting Leergeld West-Friesland	
11		Actie Schoenendoos	
18		Eigen Diaconie	
25		Stichting Hulpverlening West-Friese kerken	



# Taakgroep Pastoraat

## **Lief en leed**

ds. **Peter van Ankeren**

De bloemen uit de zondagse zijn dienst o.a. gegaan naar: de heer Zwart (organist op 14 oktober), familie Van Aalst, familie Van der Kooij, Samantha Kroonenburg.

Wij wensen hen die door een moeilijke periode in hun leven gaan, veel kracht en Gods liefde toe. Als u behoefte heeft aan een gesprek of een bezoek, aarzel dan niet om contact met een van ons - taakgroep Pastoraat - op te nemen.

## **Plusmiddag** (blz. 14)

Ds. **Peter van Ankeren**

Woensdag 10 oktober hebben we een Plusmiddag in de kerk gehad. Deze werd georganiseerd door taakgroep Pastoraat. Naast ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten vertelde de heer Luc Smit over de steenuilen West-Friesland. Met 45 aanwezigen hebben wij aandachtig geluisterd naar zijn inspirerende verhaal. Dank aan Luc Smit, aan iedereen die er was.

Dank aan diegenen die geholpen hebben om er een geslaagde bijeenkomst van te maken.

## **Geloven in Ontmoeting**

Dit is een gespreksgroep voor ouderen in Sweelinckhof, Sweelinckhof 1, 1687BV Wognum. We mogen gebruik maken van de Jan Bootszaal (kapel). De bijeenkomsten zijn op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. Het thema is "Een goed gesprek". We laten niet iemand voor ons spreken, want we gaan samen in gesprek. De tweede bijeenkomst is op **donderdag 8 november**, de laatste op **vrijdag 7 december**.

We beginnen met koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd.

## **Omzien naar elkaar**

Als ouderlingen zijn wij de oren en ogen van de gemeente, maar ook wij weten niet alles. Dus als u iemand weet die steun of aandacht nodig heeft, geef het ons door. Ook willen wij graag weten

wie onze gemeenteleden zijn, of wij wellicht iets voor hen kunnen betekenen. Misschien kunt u wel iets voor ons betekenen. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt U contact opnemen met een ouderling. De ouderling heeft tijd en aandacht voor u, dus schroom niet.

## **Met hart en ziel, op dinsdag 27 november**

ds. **Peter van Ankeren**

Vanuit de landelijke kerk wordt meegewerkt aan het programma *Met hart en ziel* (dinsdagmiddag NPO 2). Het zijn programma's van 5 à 10 minuten die een inkijkje geven in het leven van mensen die vanuit de PKN zich inzetten voor hun medemens. Ik stel u voor om een paar programma's met elkaar te bekijken. Mijns inziens geven deze aanleiding tot boeiende discussies.

**Dinsdag 27 november**, 20.00 uur- 21.30 uur, pastorie: Hanebalk 1.

U kunt zich hiervoor opgeven bij ds. Peter van Ankeren, graag voor **23 november**.

## **Taakgroep Diaconaat**

**Alex Kooi** [0229-219109 – [06-22809135

diaconaat@protgemwognumbsn.nl

## **Actie Schoenendoos**

namens **Emmaüs**parochie en taakgroep **Diaconaat**:

**Henny Dubbeldam**, contactpersoon voor **Wognum** en omstreken [0229-572122 of [06-57223835

Het begint met een lege schoenendoos. Eenmaal mooi versierd en gevuld met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel is het een cadeau van onschatbare waarde. Actie4Kids wil er landelijk zo'n 45.000 dozen (in 2017 waren dat er 42.460) inzamelen voor kinderen die elders op de wereld in moeilijke omstandigheden leven. Een beetje delen van onze overvloed met kinderen die bijna niets hebben. Zo maakt elke schoenendoos het verschil en dat is goed nieuws. Goed nieuws is ook dat Actie4Kids ervoor zorgt dat bij elke schoenendoos een boekje met bijbelverhalen wordt uitgedeeld.

Het aantal is misschien ambitieus, maar de organisatie rekt op de bereidheid van veel kinderen en volwassenen om een lege schoenendoos om te bouwen tot een waardevol geschenk en dat er meer jongens en mannen meedoen, omdat de laatste keren de pakketten van meisjes en vrouwen de overhand hadden. De dozen gaan naar Zambia, Sierra Leone, Togo, een aantal Oost-Europese landen, vluchtelingenkampen op Lesbos (Griekenland).

Doe mee, vul een schoenendoos en bezorg kinderen het cadeau van hun leven.

De doos kan worden ingeleverd bij Hannelore Lamers, Raadhuisstraat 13. Zij is de koster van de Protestantse Kerk in Wognum. Graag even van tevoren bellen: [06-10631859

of op **vrijdag 9 november** tussen 9.00 en 12.00 uur.

De uiterste inleverdatum is **zondag 11 november**. Op deze dag is tevens de gezamenlijke afsluitende kerkdienst om 10.00 uur, samen met de Emmaüsparochie, in de hierboven vermelde kerk. U bent van harte welkom!

Voor informatie wat er o.a. in een doos mag, voor kleurplaten en formulieren verwijzen wij u graag naar: [www.actie4kids.org](http://www.actie4kids.org).

### **Stichting Leergeld West-Friesland**

Na een prachtige zomer is het nu herfst met zijn mooie kleuren. Heerlijk om buiten te zijn. We hebben met mooi weer een flink eind gefietst, gewandeld vanuit de kerk in Benningbroek, we zijn naar een prachtige film geweest bij Cinema Oostereiland.

De teller voor het Jaardoel, Stichting Leergeld West-Friesland, staat nu op ruim € 14.00,-. Dus hebben we inmiddels 7 laptops bij elkaar gespaard.

Dan hebben we in het vooruitzicht: de *kerstmarkt* op **vrijdag 14** en **zaterdag 15 december** en een collecte aan het eind van het jaar.

Dank voor alle deelname, support, giften!

Voor de *Kerstmarkt* worden vrijwilligers gezocht. Zin in een avondje meewerken in een gezellige ambiance? Geef je op bij een van de organisatoren.

## Oogst

De oogstdienst was mooi. Er werden mooie, zeer bijzondere attenties voor ouderen en zieken uitgedeeld, gemaakt door medewerkers van de Makerij van Leekerweide. Ze hadden te maken met oogstproducten. Er werden ruimhartig producten gegeven voor mensen die goederen halen bij de Voedselbank.

Dank hiervoor.

## Vacatures

Wij zijn op zoek naar mensen die de taakgroep Diaconaat willen versterken. Weet u/jij iemand? We horen het graag.

## Vacatures

Jan Hania [572467 - j.hania@quicknet.nl

Binnen enkele taakgroepen, bij de oppasgroep, bij enkele voorbereidingen, zoals het organiseren van een rommelmarkt, zijn er mensen nodig. De kerkenraad wil graag een beroep op u doen. Een aantal taakgroepen zoekt leden die een functie willen invullen, bijvoorbeeld de taakgroep Vieringen. Heeft u hier belangstelling voor, heeft u tijd voor 6 tot 8 vergaderingen op jaarbasis: meld u zich aan.

Vindt u dat u niet geschikt bent voor een taakgroep, zou u willen meewerken bij de voorbereiding van een evenement, zoals de *kerstmarkt*, vrijwilligersavond, rommelmarkt, open monumentendag? Dan stellen wij dat zeer op prijs.

Om de kerk goed te laten functioneren is het nodig dat de kerkleden actief meedoen. U kunt u aanmelden bij Jan Hania of bij koster Hannelore Lamers.

## Scriba

Onze scriba heeft aangegeven, dat zij in 2019 stopt met haar werkzaamheden. Omdat het een belangrijke functie is binnen het besturen van de kerk, willen wij voortvarend aan de slag om een invulling voor deze functie te vinden. Een kandidaat kan dan nog enige tijd met de scriba meelopen voor een goede overdracht.

Wat houdt de functie in? De scriba heeft dat in het kort aangegeven:

- *beheren postbus en mail.*

- agenda's grote en kleine kerkenraad concipiëren, notulen maken; stukken verzenden en USB-stick voor de grote kerkenraadsvergadering maken = agenda + stukken; jaarrooster vergaderingen mede bepalen.

- Verzamelen notulen taakgroepen en verzorgen archief.

Wat is er leuk aan deze functie?

*De functie van scriba is een spin in het web, tevens ben je op de hoogte van de organisatorische veranderingen die nu spelen.*

Mocht u belangstelling hebben voor deze functie of wilt u meer informatie, neem gerust contact op met de scriba of met Jan Hania.

## Kerstmarkt

Werkgroep: **P**eter van **A**nkeren, **H**annelore **L**amers,  
**C**arolien **S**chalkwijk, **G**emma **W**agenaar

Nog even, dan start de tweede ideële *kerstmarkt* in en om de kerk van Wognum. Wij zijn al enige tijd druk bezig met de voorbereidingen. Waar zijn wij naar op zoek?

\* Prijzen voor het Rad van Avontuur. (wijn, bonbons, *kerstartikelen* enz.)

\* Tweedehands verkoopbare *kerstartikelen* voor onze tweedehands *kerstkraam*

\* Enthousiaste vrijwilligers die op **vrijdag 14** of **zaterdag 15 december** willen helpen

Van de opbrengst is 75% voor het diaconale jaardoel Stichting Leergeld West-Friesland, 25% voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk van Wognum na de verbouwing in 2019.

Wij hopen op uw hulp tijdens de *kerstmarkt*. U komt toch ook?

**Vrijdag** 17.00-21.30, **zaterdag** 10.00-17.00 uur.

## Expositie schilderijen

Anneke **H**elder

Anneke Helder woont, werkt in Wognum. In haar schilderijen worden landschappen met een ogenschijnlijk eenvoudig

lijnenspel en kleurgebruik vastgelegd. Juist door het weglaten van details komt zij tot monumentale vormen die de essentie van het onderwerp weergeven. Op die manier probeert zij de beschouwer in de wereld van haar werk te betrekken.

Tijdens deze expositie - tot **1 januari** in de kerkzaal van de PKN-kerk in Wognum - toont Anneke Helder schilderijen waarin stolpboerderijen in het landschap centraal staan. De stoere, markante stolpboerderijen die in sterke mate het Noord-Hollandse landschap bepalen. Tegen de horizon tekenen zich de piramidale daken van deze stolpen af; als symbolen van geborgenheid van mens en dier. Een samenspel tussen weidse ruimte van de polder en deze agrarische bouwwerken die steeds als een oriëntatiepunt de ruimte opnieuw bepalen.

## **Westfriese Ekklesia**

Jan Wolke - [www.westfrieseeekklesia.nl](http://www.westfrieseeekklesia.nl)

Het jaarthema 2018-2019 luidt: "Inspiratiebronnen voor de ekklesia, van Maria tot Hadewijch, van Franciscus tot Titus Brandsma".

De dienst begint om 11.00 uur in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen.

Na de viering is er koffie/thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u te ontmoeten. U bent van harte welkom.

**4 november:** Kees Swan: Jezus in het evangelie van Thomas. De veelvormigheid van het vroege Christendom.

In 1945 werd door twee boeren bij Nag Hammadi in Egypte bij toeval een kruik gevonden, die naast vele andere Koptische geschriften een vrijwel gaaf handschrift van een nog onbekend evangelie bleek te bevatten. De tekst bestaat uit een schijnbaar ongeordende reeks losse uitspraken van Jezus. In het document zelf wordt als auteur Didymus Judas Thomas genoemd, een van de discipelen van Jezus. Dit Thomas-evangelie werpt op een nieuw licht op de bijbelse figuur Jezus. Het belang ervan wordt inmiddels door velen erkend en men spreekt dan ook wel van het 'vijfde evangelie'.

**2 december:** Bettine Siertsema: De vrouwelijke stem.

Van Maria tot Hadewijch, de 13e eeuwse dichteres en mystica, Hildegard von Bingen, de eerste vertegenwoordigster van Duitse middeleeuwse mystiek en ETTY HILLESUM, bekend geworden om haar dagboek, waarin ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog verwoordde.

## **6 januari:** Alex van Ligten: Martin Buber.

### **De verhouding van de mens tot God.**

Buber was het kleinkind van de privéwetenschapper en midrasj-expert Salomon Buber. Hij was in zijn tijd een van de belangrijkste onderzoekers en verzamelaars op het gebied van de chassidische traditie van het Oost-Europese jodendom.

In zijn filosofische werken komt bij Buber vooral het thema van de dialoog tot uitdrukking. Zijn hoofdwerk draagt de titel "Ich und Du" (Ik en gij).

## **3 februari:** Colet van der Ven: Dorothee Sölle.

### **Religie en politiek?**

Zij combineerde een zeer geëngageerde politieke theologie met een mystieke geloofshouding en werd vooral bekend door haar publieke optredens. Ze was een gedreven vredesactiviste en charismatisch spreekster bij acties en politieke manifestaties.

## **3 maart:** Welmoed Vlieger: Meister Eckhart.

"Er is iets in de ziel, dat een en al geheim en verborgen is; iets dat ver boven die plek ligt waar de vermogens van verstand en wil uit de ziel uitbreken... Wat de ziel in haar grond is, daarvan weet niemand iets." Einde citaat. Welnu, als de mens het spoor naar zijn ziel volgt, aldus Eckhardt, vindt hij daar God, sterker: daar is God en hijzelf aan elkaar geboren, nóg sterker: daar is de mens aan God gewaagd en even krachtig, meebarend en ontelbaar vrucht voortbrengend als God zelf.

## **7 april:** Juut Meijer: Met het zicht op Pasen.

'Raak mij niet aan,' zegt Jezus

Maria Magdalena en de tuinman ( Joh. 20,11-18 ): 'Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en zag ze twee engelen in witte kleren zitten...'

## **5 mei:** Peter Vermaat: Titus Brandsma.

### **De verduistering van ons godsbeeld.**

Onder de vele vragen die ik mijzelf stel, houdt wel geen mij meer bezig dan het raadsel, dat de zich ontwikkelende mens, prat en fier op zijn vooruitgang, zich in zo grote getale afkeert van God. Ontstellend is het, dat wij in onze tijd van zo grote vooruitgang op allerlei gebied staan voor een, als een besmettelijke ziekte voortwoekerende godsontering en godsontkenning. Hoe is het godsbeeld zo verduisterd, dat zovelen er niet meer door getroffen worden?

## **2 juni:** Kees Kok: Benedictus van Nursia.

### **Bid en werk.**

De regel van Benedictus kan worden gelezen als een poging tot een blauwdruk van een totaal andere, egalitaire samenleving, een voorschot op de komende wereld, een proeve van het koninkrijk van God. De raad die Jezus aan die hooggeplaatste meneer geeft: verkoop alles wat je hebt en deel het uit aan de armen, wordt er eenvoudig mee opgevolgd (Lukas 18:18vv).

## Opmeers Vocaal Ensemble

Jan Verbruggen

Op **11 november** om 11.30 uur brengt het Opmeers Vocaal Ensemble in de Bonifatiuskerk te Spanbroek de Krönungsmesse van Mozart ten gehore. Een bijzonder koor laat u genieten van een bijzonder muziekwerk.

Mozart leefde in de 18<sup>e</sup> eeuw. Bisschoppen en vorsten gaven grote opdrachten aan componisten om kerkelijke vieringen en feesten in de barokke kerken en paleizen tot hoogtepunten te brengen. Mozart werd een uitblinker. De mis werd voor het eerst uitgevoerd bij de *paasviering* in 1779 in de dom van Salzburg en in 1791 bij de kroning van keizer Leopold II tot koning van Boemen. In de eeuwen daarna bracht het kunstwerk grote groepen mensen bij elkaar.

Wij hebben een koor in ons midden die dat ook kan en u daarvoor van harte uitnodigt.

Teksten, geprojecteerde afbeeldingen en de delen van de mis vormen één geheel. Na de pauze, waarin u een kopje koffie of thee kunt drinken, brengt het koor nog een aantal andere klassieke werken ten gehore. Het koor, begeleid door pianiste Annetta Ruiters, staat onder leiding van Alexandre Pavloff wordt. Uw waardering voor de uitvoering kunt u onder meer tot uitdrukking brengen door een gift bij de uitgang.

## Herfstwandeling

Jan Verbruggen - [jcyj.verbruggen@quicknet.nl](mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl) - [0226-351951.

Het is enige tijd geleden dat wij op het voormalige eiland Wieringen wandelden. Bij de vorige wandelingen bezochten wij de oudste, tufstenen Michaëlkerk van Wieringen in Oosterland.

Kees Klein zette zich niet alleen in voor de restauratie van deze kerk, hij maakte er ook een levendig oecumenisch centrum van. Dit jaar werd het 150-jarig jubileum van de katholieke Hippolytuskerk in Hippolytushoef gevierd. Nog geen tweehonderd parochianen slaagden er in de 19<sup>e</sup> eeuw in om een knus kerkgebouw te realiseren. Gerard Numeijer en Cornelis van Leeuwen schreven bij deze gelegenheid een boekje over de geschiedenis



van het christendom op het eiland, waarvan de huidige parochie deel uitmaakt. Met Cornelis van Leeuwen als gids maken we een wandeling van ongeveer 12 km langs een aantal markante punten (o.a. het nieuwe kapelletje in Stroe) uit de geschiedenis van het christendom op Wieringen.

Op **24 november** vanaf 9.30 uur bent u welkom in de pastorie naast de kerk Hoofdstraat 12, 1777CB Hippolytushoef voor de koffie/thee. Om 10.00 uur wandelen we.

Tijdens de wandeling: [06-30035412. U kunt zich opgeven bij: Jan Louter jan.louter@hotmail.com - [0229-236512 of bij Jan Verbruggen.

## Kerk-zijn

**Burret Olde**

Uitnodiging: **maandag 12 november**, Ontmoetingscentrum de Brink, Middenweg 168, 1702 HE Heerhugowaard.

14.00-17.00 uur voor predikanten en kerkelijk werkers.

19.30-21.30 uur voor kerkenraadsleden, gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerk-zijn voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben. We delen met u wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit voor u kan betekenen. Tegelijk kent pionieren in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe kunnen we pionieren in Noord-Holland? Waar liggen kansen en valkuilen?

Vanuit het landelijk projectteam pionieren zijn de begeleiders Christiaan Cevaal en Erik Verwoerd.

Natuurlijk is er ruimte om te bespreken hoe pionieren in uw context eruit kan zien.

Ook is pionier Erik Jan Tillema van pioniersplek Zinvol Zijpe aanwezig om met zijn verhaal u te inspireren.

U bent van harte uitgenodigd! De toegang is vrij. Graag voor 5 november aanmelden via [www.lerenpionieren.nl/agenda](http://www.lerenpionieren.nl/agenda).

Bij vragen kunt u contact opnemen met Christiaan Cevaal, [c.cevaal@protestantsekerk.nl](mailto:c.cevaal@protestantsekerk.nl) - [030-8801880.

Meer informatie over pionieren vindt u op [www.lerenpionieren.nl](http://www.lerenpionieren.nl).

# Klankbord

Redactie - klankbord@protgemwognumbsn.nl

Klankbord nummer 3: van 10 december tot 4 februari.

Kopij tot **zaterdag 10 december**.

## **2018 - 2019**

Jaargang 32 nummer	Kopij tot zaterdag	Verspreiding week van	
3 2018-19	1 december	10 december	dinsdag 25 december <i>Keerst</i>
4 Winter <b>Wegwijs 2</b>	26 januari	4 februari	
5 Voorjaar	30 maart	9 april	21 april <i>Pasen</i>
6 Lente	19 mei	27 mei	9 juni <i>Pinksteren</i>
7 Zomer	29 juni	8 juli	

## **Uitdaging**

Redactie

Klankbord heeft ook een stek op het internet. Doordat de ruimte op het web meer dan wereldwijd is, biedt een site ontelbare mogelijkheden. Dat geldt voor de makers ervan, maar ook voor de bezoekers. Die kunnen langskomen wanneer ze willen - en ze kunnen wat terugzeggen.

Effectieve internetcommunicatie betekent dat er op een website steeds iets nieuws te melden moet zijn. Internet leeft bij de kracht van zeer snelle actualisering en het aansluiten bij de actualiteit. Men moet in meerdere opzichten bij de tijd blijven.

Kortom:

**Bespaar papier:  
bestel je digitale Klankbord hiér:  
klankbord@protgemwognumbsn.nl**

blz. 15

**Vervoer naar de kerk:** Coördinatie: Arie Dubbeldam [572122]

**Kinderoppasdienst:**

Coördinatie: Arie Dubbeldam [572122];  
Henny Dubbeldam, Johanna van der Molen, Steven Wagenaar

**K!ND:** Coördinatie: Naomi Rijpkema [06-14666143];

Rieneke de Boer, Miranda Geschiere, Renate Koren

**Organisten** Kerken:

Arjen de Boer [757178 - adeb74@hotmail.com

Jeroen Rijpkema [06-42140522 - johannes\_strumpfler1777@hotmail.com

**Pianist** Sweelinckhof:

Bertine Hessels [785074 - bertinemarskamp2@hotmail.com

**Lectoren:** Planning: Barbara Donker [571335];

Pieter Gorter, Gert Oerlemans, Koos Taanman, Bernice Zuidhof

**Taakgroep Vieringen:** Coördinatie: Jeroen Rijpkema;

Peter van Ankeren, Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Renate Koren,  
Koos Taanman

**4Cantorij:** Leiding: Peter van Troost;

Coördinatie: Peter van der Molen [573057

**Amnesty International:** Anneke van Eck [571797

**Bezoekgroepen:** Coördinatie: Barbara Donker [571335

**Taakgroep Communicatie**

Coördinatie: Gemma Wagenaar [571072 - famwagenaar1995@gmail.com

\*Internet:

www.protgemwognumbsn.nl - webmaster@protgemwognumbsn.nl

www.facebook.com/vierkantsamen - vierkantsamen@hotmail.nl

Renate Boden, Ank Kooi

\*Klankbord: klankbord@protgemwognumbsn

Annebeth Kerkhoff, Ansje Schreuder, Koos Taanman

**Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)**

In kerkdiensten, bij andere kerkelijke activiteiten kunnen foto's of films worden gemaakt en geplaatst in Klankbord, op website, Facebook-pagina Vierkant Samen. Als u hier bezwaar tegen heeft, neem dan contact op met (een van) de redacties.

## Een goed gesprek

Het thema op Startzondag was 'Een goed gesprek.' We gingen en gaan met elkaar in gesprek. Als we met God in gesprek gaan, noemen we dat bidden. De een vouwt zijn handen, sluit de ogen en benoemt wat hem bezighoudt. Een ander kijkt 's avonds in bed in het donker en weet dat God hoort wat er in haar hart leeft. Sommigen bidden voor en na de maaltijd; anderen steken een kaars aan en weer anderen schieten noodgebedjes naar boven. Er zijn mensen die spontaan bidden, bijvoorbeeld op de fiets, of wandelend in de natuur. Er zijn er die op vaste ogenblikken knielen, in een kerk of op een gebedskleedje.

Kinderen praten op hun eigen-wijze met God. Een aantal kinderen deed dat in de vorm van een brief aan God. De gespreksonderwerpen die zij aandragen zijn te vinden in dit boekje. Enkele van die briefjes zijn op deze pagina te lezen.



Beste God  
Ik Wou dat u  
Zorgde dat mensen niet  
zo gauw stuk gingen.  
Ik had laatst drie  
hechtingen nodig.  
Leon

Beste God  
Hoe wist u Eigen  
lijk dat u God  
was?  
Bart

Beste God. Volgens mij  
is de nietmachine een  
van uw beste uitvin-  
dingen. Anita

God, Slechte mensen lachten  
Noach uit: Je hebt je ark op  
het land gebouwd, stommerd!  
Maar hij was slim. Hij bleef vriendjes met u. Zou ik ook doen.

ik hoorde op tv dat een mannee Edison  
het licht heeft uitgevonden. Maar op school  
zeggen ze dat u dat heeft gedaan  
Dan heeft hij het zeker van u gepikt.  
Met groeten  
Denise

Van Vincent!!